



MARTS
APRIL
MAJ
2010

KIRKEBLADET



Kirkelig vejviser

Fødsel:

Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis I ikke er gift, skal I desuden aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed.

Navngivning/Dåb:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Begge dele sker dog ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse:

Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Ved dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.

Kirkebil:

Erik H. Lund ophører efter eget ønske med at køre kirkebil. Det vil derfor fremover være Frørup Rejser, der varetager opgaven. Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl. 17.00 på tlf. 65 37 15 16.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget du går og tumler med - småt eller stort - og har brug for en samtale. Jeg tager gerne på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, der indtil videre ligger i præstegården. Af praktiske årsager er det dog bedst, hvis du ringer og laver en aftale.

Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk.

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under "informationer".

Kirkebladets redaktion:

Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen.
Næste deadline er 1. maj 2010.



Klummen

- Og så sagde de endda i radioen, at frosten vil fortsætte helt til april! Jeg må indrømme at jeg hører til blandt dem, der næsten ikke kan få for meget sne, så meteorologernes vejrvarslere fryder mere end de skræmmer. Vinteren har vist sig fra sin absolut smukkeste og mest børnevenlige side i år, og selvom jeg ved nogen har mere bøvl end gavn af sneen, er det så svært at være pessimist, når man ser på den hvide dyne, der har lagt sig over vores land.

Alligevel er det som om længslen efter foråret begynder at tage fat. Et eller andet sted inderst inde er der noget der er vågnet, som af en dyb søvn. En tanke, en forventning måske endda et lille spirende håb om lunere tider.

Giv tid! giv tid! - den nynner glad og ryster de små vinger, - giv tid! og hver en kvist får blad, giv tid! - hver blomst udspringer.

Ja, ja... vi ved det godt - det skal nok komme alt sammen. Vintergækker, erantis og krokus. Fuglekvidder, biernes summer og bøgen, der springer ud sammen med konfirmanderne. Heldigvis har vi prøvet det før, så selvom man næsten kan komme i tvivl, ved vi at også i år, vil sneen smelte - også i år bliver det forår. Giv tid, Giv tid!

Tålmodighed er en dyd - det siger min mor i al fald, og jeg er da på nippet til at give hende ret. For alting tager sin tid; tid til at blive til, tid til at modnes, tid til at blive klar.

Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer, giv tid, og bi på herrens stund, - hans skønhedsrige kommer.

Ting tager tid og derfor er tålmodighed selvsagt en dyd - eller i hvert fald en væsentlig gevinst for blodtrykket! Og jeg vil endda gå så vidt, som til at vove den påstand, at ventetiden i sig selv er værdifuld. For det er i ventetiden livet leves - det er i ventetiden vi vokser, udvikler os og indvikler os i hinanden... Og det er skønt at vente, at vente på foråret og alt det, man håber på og glæder sig til, om det så bare er vintergækker, krokus og fuglefløjt det gælder. Heldigvis tager livet sin tid!

Når Jesus skulle forkynde om Guds rige, brugte han ofte naturens billeder. Han sagde: »Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Det som måske synes småt og ubetydeligt kan vise sig pludseligt at blive uendeligt vigtigt for os, ligesom Guds ord kan fylde os indefra, og vokse sig store stærke i os, når bare vi giver tid - og husker at vande dem ind imellem!

Hanne Uhre Hansen



Nyt fra Ørbæk Menighedsråd

Ja, nu har vi fået vinter. Kirkegården ligger klædt i hvidt. Der sker ikke meget her. Og i menighedsrådet er det også en stille tid. Vores regnskabsfører Henry Jørgensen, er færdig med regnskaberne for de to kirkelige kasser. For præstegårdskassen gælder det, at der forekommer en negativ beholdning på ca. 70.000 kr. Underskuddet er opstået på grund af udgifter i forbindelse med præsteskiftet og ikke- budgetterede renteudgifter til Fyns Stift af lån til renovering af præstebolig og vores ny sognehus. Underskuddet klares nu ved anvendelse af egne opsparede midler og et tilskud fra Nyborg Provsti.

I november måned, inden kirkeårets udløb, skal der hvert år vælges formand, næstformand, kasserer, kirkeværg, sekretær, kontaktperson, bygningskyndig og en underskriftsberettiget person (som kan tegne menighedsrådet sammen med formanden). Det lyder noget voldsomt, men sådan er loven... og loven skal jo holdes, hvis det er muligt. Der var genvalg på alle pladser.

Ved årsskiftet 2010 ændres overenskomsterne for graver, organist og kirkesanger. Det er resultatet af ønsker gennem mange år fra, som det hedder,

centralt hold og fra de ansattes organisationer. Det betyder, at fx graveren fremover får en 5-dages arbejdsuge, hvor han hidtil har haft en 6-dages arbejdsuge. Det arbejde, der ligger uden for 5-dages arbejdsugen, bryllupper og begravelser for at nævne nogle typiske eksempler, skal der også tages hensyn til. Det sker ved at arbejde med en rådighedstid. Den samlede arbejdstid er fortsat 37 timer om ugen. Der skal også udarbejdes en arbejdsplan for graver, organist og kirkesanger, og den får læseren en ide om ved at studere gudstjenestelisten på kirkebladets bagside. Alt papirarbejde hjælpes menighedsrådet igennem med støtte og vejledning fra Fyens Stift.

I løbet af foråret skal der afholdes et såkaldt provstesyn. Provst Hans Simonsen fra Nyborg gennemgår kirke, kirkegård, præstebolig og sognehus sammen med en særlig bygningskyndig. Inden den tid skulle vi gerne have kirken kalket, opsat den ny præstetavle i kirken og have udsmykket kapellet indvendigt med et kors. Og arbejdet med menighedsrådets opgaver, mål og visioner har vi stadig til gode at afslutte.

Ole Sørensen
Ørbæk Menighedsråd





Præstetavle i Refsvindinge kirke

Den 11. januar fik Refsvindinge Kirke opsat en præstetavle - en præstetavle som oplister de præster der har været tilknyttet kirken siden reformationen.

Indtil 1970 var Kullerup og Refsvindinge ét kirkesogn og der er derfor sammenfald af præster fra 1537 og indtil 1970, hvor Refsvindinge og Ørbæk sogne blev slået sammen. I 1970 havde Bjørn Basbøll været sogneprest i Ørbæk siden 1935 og fortsatte med udvidet embede endnu 5 år.

Præstetavlen er blevet flot udført af Inge og Erik Rasmussen fra Herrested, som også her skal have tak for det store arbejde. Desuden har vi haft hjælp fra Else og Ebbe Yndgaard, Herrested til at verificere navne og årstal.



Vi er glade for det flotte arbejde og den historie der er i præstetavlen og håber at den vil blive til glæde og gavn.

På menighedsrådets vegne
Hanne Terndrup

Fra Refsvindinge Menighedsråd

Den sidste dag i januar fejrede vi kyndelmisse i Refsvindinge Kirke. Vores sognepræst Hanne havde tilrettelagt en anderledes gudstjeneste med læsninger og salmesang. Kirken var oplyst alene med levende lys, hvilket understregede den rolige og hyggelige atmosfære gudstjenesten blev afviklet i. Da indholdet i læsningerne tillige var tankevækkende og opmuntrende, blev det en dejlig aften som absolut fortjener en gentagelse. Rigtig mange havde valgt EM håndbold og TV-serien Livvagterne fra, så der blev brug for al den kaffe, der efterfølgende blev budt på i våbenhuset.

Vi sang bl.a. Blichers ”Der er hvidt herude”. Teksterne i vores mange gode vintersange får mig altid til at tænke tilbage på mine tidlige drengeår, hvor vinteren altid var hvid og sneflokkene kom vrimplende. Eller husker jeg bare forkert? Det gør jeg nok. Men jeg husker ikke forkert når jeg mindes Refsvindinge i halvtredserne, hvor der var et omfattende erhvervsliv med butikker, håndværk og servicefag. Landsbyens beboere tjente hinanden og var på en måde afhængige af hinanden, hvilket skabte et sammenhold og en sammenhørighed vi let kan savne i dag.

En ”gammel” Refsvindinge-dreng Ebbe Yndgaard er i færd med at beskrive livet i Refsvindinge i nævnte periode. Da kirken er et naturligt midtpunkt i sognelivet har vi fundet det naturligt at give plads på vores hjemmeside ”Refsvindinge Kirke.dk.” Her kan man

allerede på nuværende tids-punkt hente en masse spændende oplysninger om Refsvindinge dengang.

Samme Ebbe startede for få år tilbage vores hjemmeside op. Et stort og uegennyttigt arbejde, der nu er overtaget af Hannes mand Allan. Allan gør et virkelig godt arbejde. Vi er næsten ikke kommet hjem fra menighedsrådsmødet før referatet ligger på hjemmesiden. Her kan man altid orientere sig om, hvad der rører sig i kirken. Desuden er der en masse nyttige links. Jeg har været inde på mange kirkers hjemmeside og jeg har endnu ikke mødt en, der kvalitetsmæssigt er på højde med vores. Så brug den flittigt. Da ikke alle har adgang til internettet står vi i Menighedsrådet altid til tjeneste med oplysninger om vores virke og planer.

Vores sognehus blev festligt indviet første søndag i advent. Arbejds-mæssigt tog vi det i brug ved vores seneste møde d. 28. januar. Det er en fornøjelse at bruge det, og jeg vil opfordre menig-heden i Refsvindinge til også at bruge det, når der bliver indbudt til arrangementer. Det er vigtigt at understrege, at det også er sognehus for Refsvindinge Kirke.

Der venter os nogle spændende opgaver i den kommende tid. Vi har efter ide fra vores kirkeværge Karen besluttet at indrette et lapidarium på kirkegården. Et lapidarium er en opstilling af bevaringsværdige gravminder. Udvalgte gravminder er istandsat og vil



blive opstillet til foråret. Vi vil gøre os umage med at skabe en smuk plads, der kan kompensere for det triste syn af de mange nedlagte gravsteder, der desværre præger vores kirkegård. Der venter også en omfattende restaurering af prædikestolen. Hvis pengene slår til, bliver arbejdet udført i 2010, og forhåbentligt senest i 2011. Dette blot et par opgaver blandt mange.

Torsdag d. 15. april kl. 19.00 afholder vi

vores første menighedsmøde i Sognehuset. Det er nu påbudt ved lov, at vi en gang årligt skal indkalde menigheden til møde, hvor vi skal berette om vores virke, såvel det forgangne, som det der venter.

Vi håber rigtig mange vil møde op. Til gengæld lover vi, at det ikke bliver så kedeligt, som det kan lyde.

Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge Menighedsråd

Se her!

- Om det gamle Refsvindinge...

Refsvindinge har fået en ny og utrolig flot hjemmeside om byen i 1950'erne. Du kan finde den ved at klikke dig ind på kirkens hjemmeside og derfra finde et link til siden ("Sogn og kirke" - "Det gamle Refsvindinge").

Gå på opdagelse i minderne og bidrag gerne selv med billeder og anekdoter.



Arrangementer

Familie-fastelavns-gudstjeneste

Søndag d. 14. februar

Søndag d. 14. februar fejrer vi fastelavn i kirken. Det sker ved en Familie-fastelavns-gudstjeneste i Ørbæk kirke kl. 13.00. Her vil der være salmer og gode historier på programmet, og bagefter kan man fortsætte festlighederne ved Borgerforeningens store fastelavnsarrangement kl. 14.00 i Ørbæk hallen. Kom gerne udklædt og tag bare din mor og far med! Vi ses.



Salmesangsaften

Onsdag d. 10. marts

Så skal foråret synges ind! Og det gør vi onsdag d. 10. marts kl. 20.00 i Refsvindinge kirke. Det bliver en dejlig blanding af kendte og nye salmer - så kom og vær med til at nyde den danske sangskat.

Konfirmandgudstjeneste

Søndag d. 28. marts

Søndag d. 28. marts er det konfirmanderne der bestemmer hvordan gudstjenesten ser ud. Så kom og oplev en anderledes gudstjeneste i Ørbæk kirke kl. 10.15 eller i Refsvindinge kirke kl. 14.00.



Menighedsmøde

Torsdag d. 15. april

Refsvindinge menighedsråd inviterer hermed menigheden til menighedsmøde i sognehuset torsdag d. 15. april kl. 19.00. Her vil der først blive mulighed for at høre lidt om hvad menighedsrådet foretager sig, og bagefter vil Ebbe Yndgaard fortælle om Refsvindinge i 50'erne. Undervejs er der kaffe og kage, hygge og sang. Vel mødt!





Aftensang

Tirsdag d. 27. april kl. 19.30

Tirsdag d. 27. april er der aftensang i Ørbæk kirke kl. 19.30. Det bliver en aften hvor sangen er i højsædet, dels vil Ørbæk Seniorskor give et par smagsprøver på, hvad de i sæsonens løb har arbejdet med, og dels skal vi sammen synge både sange og salmer i årstidens tegn. Bagefter er der kaffe og hyggeligt samvær i sognehuset.



Koncert med folkemusikgruppen Phønix

Onsdag d. 12. maj

Ørbæk og Refsvindinge menighedsråd inviterer i samarbejde med Ørbæk borgerforening til en festlig koncert med folkemusikgruppen Phønix d. 12. maj 2010 kl. 19.30 i Ørbæk kirke.

Phønix er et spændende og prisvindende band på den danske folk-scene. I de sidste 12 år har deres smittende og moderne fortolkninger af traditionel dansk musik kunnet høres herhjemme i Danmark samt i hele Europa og Nordamerika.

Koncerten er gratis.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, mandag d. 24. maj

Kom og vær med til at fejre kirkens fødselsdag i utraditionelle rammer. Sammen med Herrested-Søllinge-Hellerup Pastorat vil vi i år holde en fælles friluftsgudstjeneste. Gudstjenesten bliver afholdt mandag den 24. maj kl. 11.00 i Ørbæk præstegårdshave. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne, så medbring selv noget at sidde på, en picnicurv og godt humør - så vi kan få en skøn dag sammen. Alle er velkomne! I tilfælde af dårligt vejr rykker vi gudstjenesten ind i Ørbæk Kirke og indtager frokosten i sognehuset ved siden af kirken.



Sognehuset - lidt om det praktiske!

Den 29. november indviede vi vort nye Sognehus. Det var en rigtig festdag med besøg af biskop Kresten Drejergaard, som forestod dagens gudstjeneste.

Nu er det så blevet hverdag, og hvad skal der så ske i huset. Ja, først og fremmest er det jo konfirmandernes hus, og jeg har på fornemmelsen, at det første konfirmandhold har fundet sig godt tilrette og betragter huset som en god og lærerig optakt til deres konfirmation. Jeg har hørt, at FatBoys'erne bliver flittigt brugt og, at konfirmanderne føler sig godt hjemme.

Men forhåbentligt bliver det også stedet, hvor vi mødes om foredrag, sang og musik, film og meget andet. Hanne er fuld af gode ideer og et nyt tiltag er babysalmesang. Det kunne være interessant at være en flue på væggen - det må i al fald lyde spændende, hvis alle babyerne stemmer i med hver deres melodi.

Menighedsrådene ved Ørbæk og Refsvindinge kirker har udarbejdet en vedtægt for Sognehusets benyttelse:

VEDTÆGTER FOR SOGNEHUSET

- *Sognehuset anvendes til undervisning, møder og arrangementer, der forestås eller arrangeres af menighedsrådene og sognepræsten.*
- *Sognehuset kan kun udlånes til private til mindesammenkomster efter begravelser og bisættelser fra kirkerne til servering af kaffe m.v.*
- *Der underskrives en kontrakt ved aftale om udlån af huset.*
- *For forbrug af lys, el og varme betales 450,00 kr. pr. udlån.*
- *Henvendelse vedrørende lån af Sognehuset sker via sognepræsten til en af præstegårdsudvalget udpeget kontaktperson.*
- *Vedtægterne revideres efter behov af menighedsrådene ved Ørbæk og Refsvindinge Kirker.*

Tag godt imod Sognehuset - brug det og giv det liv, så det bliver et godt og naturligt samlingspunkt i de to sogne.

Bent Rasmussen



phønix

Koncert i Ørbæk kirke 12. maj kl. 19.30

Phønix er et spændende og prisvindende band på den danske folk-scene. I de sidste 12 år har deres smittende og moderne fortolkninger af traditionel dansk musik kunnet høres herhjemme i Danmark samt i hele Europa og Nordamerika.

På verdens største folk festivaler så vel som på de intime klubbescener indfanger de fire talentfulde musikere i Phønix deres lyttere med deres egen unikke blanding af bjergtagende karisma, utæmmede entusiasme og uimodståelige musikalske charme.

Når Phønix spiller, bringer de nyt liv til den traditionelle musik de elsker og når de går på scenen, gør de det med en sådan intensitet og musikalitet at det er en fryd at overvære - både for ører og øjne.



"De er virkelig kommet i masterklassen og har både rødder, musikalsk nerve og dygtighed til at spille op for det store publikum i ind- og udland. Anja Præsts klarinetter kører op og ned i harmoni med Jesper Vinthers harmonika, og Jesper Falch er en utrolig nærværende og levende rytmist. Det kører virkelig godt. Karen Mose er en stilsikker og klar sanger, man må bare tage hatten af og sige: Sådan skal det gøres!" - RootsZone (DK)

Koncerten er gratis. Se mere under "Arrangementer" eller på vores hjemmeside

Konfirmationer 2010

Den 25. april 2010 afholdes der konfirmation i Refsvindinge kirke kl. 9.30 og 11.00

De, der skal konfirmeres, er:

Anne Bue Damsbo
Stefan Lyng Hansen
Kathrine Hillebrenner
Camilla Mie Jensen
Magnus Knudsen
Sabine Fenger Frandsen Kudsk
Marcus Corbet Plougmann Legh-Smith
Emil Staun Nielsen
Emilie Sofie Nordgren Pedersen
Line Skovgaard Pedersen
Morten Ramdal
André Braager Rasmussen
Katrine Lindgaard Rasmussen
Johanne Refslund
Helena Amanda Falslund Risum

Den 30. april 2010 afholdes der konfirmation i Ørbæk kirke kl. 9.30 og 11.00

De, der skal konfirmeres, er:

Matthias Dvinge Andersen
Pernille Skregeskov Christens
Anders Tuemand Christensen
Simon Christensen
Kasper Glue
Christian Sten Jørgensen
Tobias Chrono Lund
Clara Strid Lundsgaard
Nicolai Martins
Frederik Lundager Lang Muhs
Asbjørn Thorup Møller
Chanette Rosendahl Nielsen
Anne Karina Pedersen
Mie Luise Pedersen
Ditte Maria Egholm Rasmussen
Sara Kjær Sicko
Signe Kjær Sicko
Mathias Holst Svedborg
Martin René Sørensen
Kristian Wismann

Der vil være mulighed for at lægge telegrammer m.m. til konfirmanderne i våbenhuset.

Oplysninger omkring næste års konfirmationsforberedelse kommer i næste nummer af kirkebladet, dvs. i begyndelsen af juni måned.





Om tillid...

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

Tilliden står ikke til os. Den er givet. Vort liv er nu engang hen over hovedet på os skabt sådan, at det ikke kan leves på anden måde end ved at det ene menneske i vist eller begæret tillid udleverer sig og giver mer eller mindre af sit liv i det andet menneskes hånd.

Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig - og ikke mindst er jeg med til at gøre den truende eller tryk. Ikke ved teorier eller anskuelser, men ved min blotte holdning. Hvorfor der er en udtalt, så at sige anonym fordring til os om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd."

K.E. Løgstrup, *Den etiske fordring*



Rosinen...

Præsten i den lille landsby formanede sine kære sognebørn til, af et godt hjerte, at gribe dybt i tegnebogen til dagens indsamling som skulle gå til "faldne kvinder". Gamle Ejner, som for længst havde passeret støvets år, tømte sin pung for alt hvad der var i den.

Da han en uges tid efter mødte præsten, spurgte han: - sig mig engang, pastor, de faldne kvinder vi skillingede sammen til i søndags, hvornår kommer de?

Siden sidst...

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE

Oliver Larsen Frederiksen
Boesensgade 21, st, Nyborg
Mathias Bønneland Larsen
Refsvindinge Byvej 30, Refsvindinge
Johannes Laurits Larsen
Nyborgvej 74, Refsvindinge
Freja Marie Stephansen
Nyborgvej 79, Refsvindinge

DØBTE I ØRBÆK KIRKE

Jonas Bülow Skøtt
Risinggårdsvej 1, Ørbæk
Ea Gitte Simonsen
Skovsbovænget 32, 1 tv, Odense
William Walther Danquart Weber
Stationsvej 17, Ørbæk
Malou Papavassiliou Hauberg-Nielsen
Bøjdenvejen 4A, Kværndrup

VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE

Ane Katrine Uldall og Christian Eiming
Vestergade 28C, Auning
Louise og Klaus Larsen
Nyborgvej 74, Refsvindinge

DØDE & BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN

Nanna Sofie Strandgaard
Nyborgvej 77, Refsvindinge
Inger Laura Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Gerda Marie Jensen
Bøgebjerget 20, Refsvindinge

DØDE & BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN

Mary Andersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ester Kirstine Rasmussen
Stationsvej 63, Ørbæk
Sonja Emilie Frederiksen
Buen 27, Ørbæk
Esther Jeppesen
Kløvervej 3, Ørbæk
Børge Bent Jørgensen
Mejerivænget 55, Ørbæk
Arne Folmer Henriksen
Assensvej 50, Ørbæk
Hans Jørgen Larsen
Engdraget 15, Ørbæk
Jørgen Mortensen
Lærkevej 16, Ørbæk
Erling Bent Stenfelt
Enebærvej 2A, Ørbæk
Lars Frede Jensen
Krohaven 1, Ørbæk
Birgit Larsen
Rosenvænget 11, Ørbæk
Gregers Sølvbjerg Rasmussen
Nyborgvej 36, Ørbæk
Niels Ebbe Pedersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Annelisa L Christophersen
Fåborgvej 3, Ørbæk
Bjarne Petersen
Rosenvænget 8, Ørbæk
Michael Madsen
Assensvej 31B, Ørbæk





Kontakt og adresser

Sognepræst

Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Organist

Lars Toftdahl
Faaborgvej 65,
5250 Odense SV
Tlf. 22 80 61 23

Kirkekontor for

Ørbæk og Refsvindinge kirker
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Ørbæk og Refsvindinge kirkers

Sognehus
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk



ØRBÆK KIRKE

Formand for menighedsrådet

Ole Sørensen
Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 85
E-mail: farols@sol.dk

Graver

Erik Sørensen
Bøgevej 2A, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 14

Kirkeværge

Bitten Damgaard
Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 12 24

Kirkesanger

Erik Andreassen
Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 13 87

REFSVINDINGE KIRKE

Formand menighedsrådet

Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 07
E-mail: boga2@mail.dk

Graver

Knud Jakobsen
Pårupvej 27, 5540 Ullerslev
Tlf. 24 81 20 99

Kirkeværge

Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13

Kirkesanger

Andreas Hansen
Svendborg Landevej 3
5800 Nyborg · Tlf. 65 37 13 10

Kirkernes personale holder fri mandag



	Ørbæk	Refsvindinge
Februar		
14.	<i>Fastelavn</i>	13.00 Familiegudstjeneste
21.	1. s. i. fasten	10.15 (Bemærk: Aflyst)
28.	2. s. i. fasten	9.00
Marts		
7.	3. s. i. fasten	9.00
14.	<i>Midfaste</i>	10.15
21.	<i>Mariæ bebudelses dag</i>	14.00 Karin Larsen
28.	<i>Palmesøndag</i>	10.15
	Konfirmandgudstjeneste	14.00 Konfirmandgudstjeneste
April		
1.	<i>Skærtorsdag</i>	10.15
2.	<i>Langfredag</i>	9.00 liturgisk gudstjeneste
4.	<i>Påskedag</i>	10.15
5.	<i>Anden påskedag</i>	10.15
11.	1. s. e. påske	9.00 Karin Larsen
18.	2. s. e. påske	10.15
25.	3. s. e. påske	11.30
30.	<i>Bededag</i>	9.30 & 11.00 Konfirmation
Maj		
2.	4. s. e. påske	9.00
9.	5. s. e. påske	9.00 Karin Larsen
13.	<i>Kristi himmelfartsdag</i>	9.00 Karin Larsen
16.	6. s. e. påske	10.15
23.	<i>Pinsedag</i>	9.00
24.	<i>Anden pinsedag</i>	11.00 Friluftsgudstjeneste i Ørbæk præstegårdshave
30.	<i>Trinitatis søndag</i>	9.00 Karin Larsen
Juni		
6.	1. s. e. trinitatis	10.15
13.	2. s. e. trinitatis	9.00

Læs mere om vores arrangementer på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under "Kalender" - "Arrangementer".