



JUNI
JULI
AUGUST
2010

KIRKEBLADET

Kirkelig vejviser

Fødsel:

Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis I ikke er gift, skal I desuden aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed.

Navngivning/Dåb:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Begge dele sker dog ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse:

Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Ved dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkevæрге.

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl. 17.00 til Frørup rejser på tlf. 65 37 15 16.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget du går og tumler med - småt eller stort - og har brug for en samtale. Jeg tager gerne på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, der indtil videre ligger i præstegården. Af praktiske årsager er det dog bedst, hvis du ringer og laver en aftale.

Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk.

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under "informationer".



Kirkebladets redaktion:

Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen.
Næste deadline er 1. august 2010.



Klummen

Forårstid! Findes der noget skønnere? ikke alene er naturen så svimlende smuk og lysegrøn, at man næsten taber pusten - foråret bringer også så meget andet godt med sig. Som f.eks. konfirmationer: I år blev 35 unge mennesker konfirmeret i Ørbæk og Refsvindinge kirker, fordelt på to dage med to omgange hver, og det blev et par dejlige og festlige dage, som I kan læse mere om længere inde i bladet.

Men foråret kan mere end det, for det ligefrem bugner af skæve helligdage, der i tide og utide sætter foden ned og afkræver os en fridag. Men fri til hvad?

Tjaaa... gode traditioner er der heldigvis nok af med påskefrokoster, varme hveder og Kristi himmelfartsferie i sommerhuset. Alt sammen udtryk for det samme; at helligdagene samler os - om det så er i kirken eller derhjemme, giver helligdagene os et pusterum fra vores travle hverdag. De er til som små oaser, som dage, der skiller sig ud fra alle andre, for at vi, på de dage, kan give plads til roen, legen, besøget, langsomheden, eftertanken og alt det andet, vi ind imellem glemmer. Som en pause i den strøm af begivenheder, små som store, der fylder vores liv.

Pause giver os ikke *mere* tid, men måske giver den os *bedre* tid, eller mere kvalificeret tid. I hvert fald tror jeg ikke vi kan klare os uden.

I kirken fejrer vi ikke kun pausen på de skæve helligdage, vi fejrer den hver eneste søndag. Og vi fejrer den sammen.

Det har man gjort lige siden kirken blev til, på kirkens fødselsdag, den allerførste pinse.

Det fortælles i apostlenes gerninger, at disciplene dengang var forsamlede i et hus. Jesus var vendt tilbage til Gud ti dage tidligere, og jeg forestiller mig, at disciplene må have følt sig både trætte og forladte nu, hvor deres mester ikke længere var hos dem. Men med ét kom der et kraftigt vindstød som fyldte lokalet, hvor de sad. Det var Helligånden, og den fyldte dem med ord, tro og kraft, og det følte som om tunger af ild satte sig på deres hoveder, så meget brændte ordene indeni dem. Og de begyndte at fortælle og forkynde om alt det, de havde oplevet med Jesus på alle mulige sprog, som de ellers aldrig havde kunnet tale eller forstå. Jerusalem var dengang en multikulturel smeltedigel, og alle de fremmede, der var rejst dertil langvejs fra stimlede nu sammen omkring disciplene, fordi de hørte dem fortælle på deres eget sprog. Helligånden samlede dem, og skabte et nyt fællesskab på tværs af grænser og skel. Og i det fællesskab der opstod mellem høj og lav, tyk og tynd, rig og fattig, blev kirken til.

Helligånden taler til os, hvor vi er og som vi er. Den griber os i vores hverdag, men river os også ud af den - giver os en pause, og viser os, at der, på trods af alle vores forskelligheder, er mere der samler os end skiller os ad.

HUH

Nyt fra Ørbæk Menighedsråd

Den 7. april 2010 var der provstesynd på præstebolig, sognehus, kirkegård og kirke. Der var ikke mange bemærkninger til præstegården, og naturligt nok, ingen til det nye sognehus. Hvad kirkegård og kirke angår, var det især graverhuset, der havde interesse.

Uden at røbe for meget bliver jeg nødt til at fortælle, at vores udmærkede graver, Erik Sørensen, agter at gå på en velfortjent pension med udgangen af november 2010. Herom mere i næste kirkeblad. Men det graverhus, som Erik Sørensen og gravermedhjælper Finn Rasmussen hidtil har anvendt, trænger til at blive sat i stand, og til i højere grad at leve op til arbejdsmiljølovens regler og bestemmelser. Der mangler fx skabe både til at tørre arbejdstøj i og skabe til skiftetøj i forbindelse med kirkelige handlinger.



Endelig skal der også oprettes stik til pc/edb der fremover skal indeholde data over grave, gangarealer, hække m.m. Renoveringen af huset er en så omfattende sag, at den efter provstens mening bør finansieres via lån i Fyens Stift.

Under synet blev det også drøftet, om der var mulighed for at anvende en ny måde at kalke/male kirken på, sådan at der kunne gå længere tid end 3 år mellem kalkningerne. Men der foreligger ikke endnu andre sikre metoder, så derfor kalkes der igen på gammeldags vis, når vejrliget arter sig hertil.

Siden sidste kirkeblad har menighedsrådet også vedtaget et oplæg om rådets opgaver, mål og visioner. Det kan man læse mere om på kirkens hjemmeside, dog vil jeg om visionen fremhæve, at det for rådet drejer sig om, at der også i fremtiden i Ørbæk Sogn vil være en levende menighed, der i kirken vil kunne finde en mening med tilværelsen.

På det efterfølgende møde i rådet blev det pålagt formanden i kirkebladet at henstille til brugere af urnegravpladsen med navneplader nedlagt i græsplænen, at man udelukkende anvender de vaser, der hører til det enkelte urnegravsted. Og rådet finder ikke, at kunstige blomster hører til på en kirkegård, så er det sagt.

Ole Sørensen





Arrangementer

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, mandag d. 24. maj

Kom og vær med til at fejre kirkens fødselsdag i utraditionelle rammer. Sammen med Herrested-Søllinge-Hellerup Pastorat vil vi i år holde en fælles friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag, mandag den 24. maj kl. 11.00 i Ørbæk præstegårdshave med deltagelse fra Ørbæk seniorkor og trompetist Laurids Larsen. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne, så medbring selv noget at sidde på, en picnickurv og godt humør - så vi kan få en skøn dag sammen. Alle er velkomne! I tilfælde af dårligt vejr rykker vi gudstjenesten ind i Ørbæk Kirke og indtager frokosten i sognehuset ved siden af kirken.



Ferietid...

Sommeren nærmer sig, og jeg skal i den forbindelse meddele, at jeg holder ferie i uge 28 og 29. Embedet varetages i perioden af Sognepræst Karin Larsen fra Herrested, telefon: 65 98 19 85 og e-mail: kalar@km.dk.

HUH

Konfirmationer 2010

Den 25. og 30. april havde vi konfirmationer i Refsvindinge og Ørbæk kirker. Familie og venner var mødt talstærkt frem for at fejre de unge mennesker, og i løbet af de to dage, blev kirkerne besøgt af godt 700 glade og festklædte mennesker, der alle var med til at skabe en god dag for konfirmanderne. Forud er gået 8 måneders konfirmationsforberedelse, hvor de unge har beskæftiget sig med alt fra gudstjeneste, bibelen, kirken og kirkegården, til bøn, etik, død, tro, håb og kærlighed. Her er lidt af, hvad de unge selv har at sige om den sag:

Om konfirmationsforberedelsen...

"Jeg har rigtig godt kunnet lide at gå til det, fordi jeg elsker at være sammen med andre mennesker og fordi at jeg syntes det er godt at man går til forberedelse. Både fordi du skal vide hvad du skal gøre den dag du skal konfirmeres, men også fordi du får et andet indblik i den kristne fortælling."

"Siden jeg var helt lille har jeg gået i kirke og troet på gud. Jeg beder tit til gud og taler til ham når jeg har brug for en at tale med. Jeg har længe tænkt på hvordan det dog måtte være at gå til præst, for der var så mange der havde brokket sig, men for mig var det virkelig rart at komme til præst."

"Jeg synes det har været lærerigt. Vi har lært trosbekendelsen, fadervor og salme 123 (lad verden ej med al sin magt) vers 7 udenad. Noget jeg aldrig i mit liv havde troet på jeg ville komme til at kunne."





Om konfirmationen...

"Det at jeg skal konfirmeres betyder meget for mig - jeg gør det fordi at jeg er troende og fordi at jeg selv har lyst."

"Det er et godt valg, som jeg har taget, fordi jeg tror på gud og jeg vil gerne bekræfte min tro med et ja. Jeg er også glad for at mine forældre har valgt at jeg skulle døbes som lille. Jeg tror det er vigtigt at man har et religiøst tilhørssted senere hen i livet."

"Jeg har lært mig selv at tro på noget, som jeg ikke har troet på før."



Tak for en sjov og hyggelig tid og tillykke med konfirmationen!
HUH



Konfirmationsforberedelse 2010/11

- Hvis du skal konfirmeres til næste år, så se her!

Undervisningen begynder først i starten af september, men du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig. Det gør du ved at sende en tilmeldingsblanket samt en kopi af din dåbsattest til præstegården (se adressen på side 11) - og gerne så jeg har den inden sommerferien. Tilmeldingsblanketten finder du på vores hjemmeside www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under "Konfirmation" og "Tilmelding". Undervisning, gudstjenester og meget mere vil du høre nærmere om efter sommerferien.

Jeg glæder mig til at se dig!
HUH

Fra Refsvindinge Menighedsråd

Søndag d. 16. maj 2010. Koldt og regnfuldt, ja nærmest efterårslignende vejrlig. Forårets manglende varme har gjort, at vi endnu har en masse blomsterpragt til gode, f.eks de velduftende og farvestrålende syrener. Hvem husker ikke 17. maj 2009 hvor Knud, vores graver, havde hentet syrener i naturen, og smukt pyntet kirken for at fejre den festdag, som det var, da sognepræst Hanne Uhre Hansen tiltrådte som præst i Ørbæk og Refsvindinge sogne. Et år er gået, og vi kan fortsat glæde os over, at vi traf et godt valg, da vi skulle finde en afløser for vores gode og afholdte præst Mikkel. Hanne har nu været igennem alle kirkens højtider, og forrettet dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser, alt sammen gennemført så flot, at kun Hannes ungdommelige ydre og dåbsattesten afslører, at vi ikke har en præst med mange års erfaring.

Som nævnt i Kirkebladet fra februar har vi afholdt menighedsmøde d. 15. april i Sognehuset. Regnskabsfører Henry Jørgensen fortalte om de overordnede principper for fastlæggelse af kirkeskatten, ligesom han berettede om årsregnskab 2009 og budget 2010. Undertegnede berettede om menighedsrådets virke i 2009 og om vores planer for det kommende år. Der henvises til udførligt referat, som kan findes på vores hjemmeside www.refsvindingekirke.dk. Der var fremmødt ca. 45 (fintælling ikke

foretaget). En ganske god tilslutning, men vi må være realistiske og se i øjnene, at flertallet ikke var kommet for at høre Henry og undertegnede, men derimod Ebbe Yndgaard og i tilgift Kaj Egon Hansen fortælle om dagliglivet i Refsvindinge som det var for mere end et halvt århundrede siden i halvtredserne. Det var virkelig interessant og underholdende, og gav anledning til megen god snak rundt ved kaffebordene. Henry og jeg glæder os over, at vi fik mulighed for at fortælle om Menighedsrådets virke til så mange og vi bilder os ind, at det blev positivt modtaget. Arrangementet kan nemt tåle en gentagelse, og gerne efter at mange har taget mod Ebbes opfordring til at sende billeder fra dengang. Det vil gøre det endnu mere nærværende og frembringe gode minder på nethinden.

Ja, minder fra en tid, hvor vi ikke kendte til stress og jag, eller gjorde vi? Selvfølgelig var folk også stressede i de gode gamle dage. Alene hårdt fysisk arbejde og en lang arbejdsuge for at skaffe til dagen og vejen kunne være en stressfaktor for mange. Men man talte ikke om det, for folk beklagede sig ikke og tillige var der ikke status i at være stresset. Det får man nærmest indtryk af i dag, hvor man ikke kan invitere venner eller bekendte på kaffevisit, uden de først skal tjekke kalenderen, som oftest er ved at sprænges af allerede indgåede aftaler. Ak ja.





Menighedsrådet har sammen med vores præst drøftet afholdelse af enkelte aftengudstjenester på hverdage, f.eks. onsdage. Så kunne man efter dagens



virke, hvad enten det er foregået på arbejdspladsen i skolen eller i hjemmet nyde den ro som kirkerummet byder, høre pragtfuldt orgelspil, synge med på vores dejlige salmer og høre kloge og opløftende ord fra Hanne. Kirken er efterhånden snart det eneste sted, hvor man kan finde virkelig ro til fordybelse uden forstyrrelse fra talrige kilder, som præger vores hverdag. Jeg tror det kunne lette på den stress som plager så mange. Som nævnt indledningsvist har Hanne nu været vores præst i et år. Nogen vil sige, hvor tiden dog går. Jeg vil opfordre til, at vi tager en gammel grønlanders ord til os, når han siger ” Husk at tiden ikke går - men at tiden kommer”. Der er en positiv forskel.

Med dette ønsker jeg alle en god og glædelig sommer.

Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd



Rosinen...

En mand forsøgte at forstå Gud, og spurgte derfor:

- Gud, hvor lang tid er en million år for dig?
- En million år er som et sekund for mig, svarede Gud.
- Men hvor meget er så en million kroner for dig?, ville manden vide.
- En million kroner er et par håndører for mig, svarede Gud.
- Må jeg så ikke bede om et par håndører af dig? spurgte manden.
- Jo selvfølgelig svarede Gud; lige et sekund.....

Siden sidst...

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE

Kasper Baun Brobyskov Jepsen
Refsvindinge Byvej 33, Refsvindinge
Asgar Pedersen
Hundstrupvej 55, Stenstrup
Sofie Alexandersen
Bøgebjerget 12, Refsvindinge

DØBTE I ØRBÆK KIRKE

Frida Ejby Jensen
Toftegårdsparken 23, Sulsted
Victor Vesterskov Pedersen
Sentvedvej 8, Ørbæk
Emma Egede Lambert Vie
Mejerivænget 98, Ørbæk

VIEDE I ØRBÆK KIRKE

Carina Michelle Sølberg Andersen og
Jesper Sommer Andersen
Glentevej 5, Ørbæk

DØDE & BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN

Bodil Østergaard Hansen
Ellingevej 27A, Refsvindinge

DØDE & BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN

Charlotte Margrete E. Nielsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Martha Marie Petersen
Mejerivænget 34, Ørbæk
Magda Vilhelmine Jacobsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Anker Johannes Vemgaard Larsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Holger Skovgaard Andersen
Enebærvej 8C, Ørbæk
Aksel Andersen
Odensevej 33, Ørbæk
Poul Johannes Larsen
Buen 13, Ørbæk
Svend Aage Rasmussen
Hulvejen 3A, Ørbæk
Ejvind Arthur Larsen
Lærkevej 4, Ørbæk
Karl Kristian Pedersen
Kløvervej 3, 5853 Ørbæk
Tove Johanne Kirstine Hansen
Stationsvej 57, Ørbæk
Einer Laurits Rasmus Salomon Lange
Svendborgvej 32, Ørbæk
Annelise Due Christiansen
Stationsvej 69, Ørbæk
Kjeld Richard Madsen
Lindeskovvej 10, Ørbæk





Kontakt og adresser

Sognepræst

Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Organist

Lars Toftdahl Andersen
Faaborgvej 65,
5250 Odense SV
Tlf. 22 80 61 23

Kirkekontor for

Ørbæk og Refsvindinge kirker
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Ørbæk og Refsvindinge kirkers

Sognehus
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk



ØRBÆK KIRKE

Formand for menighedsrådet

Ole Sørensen
Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 85
E-mail: farols@sol.dk

Graver

Erik Sørensen
Bøgevej 2A, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 14

Kirkeværge

Bitten Damgaard
Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 12 24

Kirkesanger

Erik Andreassen
Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 13 87

REFSVINDINGE KIRKE

Formand menighedsrådet

Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 07
E-mail: boga2@mail.dk

Graver

Knud Jakobsen
Pårupvej 27, 5540 Ullerslev
Tlf. 24 81 20 99

Kirkeværge

Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13

Kirkesanger

Andreas Hansen
Svendborg Landevej 3
5800 Nyborg · Tlf. 65 37 13 10

Kirkernes personale holder fri mandag



	Ørbæk	Refsvindinge
Maj		
23. Pinedag	9.00	10.15
24. Anden pinedag	11.00 Friluftsgudstjeneste	
30. Trinitatis søndag		9.00 Karin Larsen
Juni		
6. 1. s. e. trinitatis	10.15	9.00
13. 2. s. e. trinitatis	9.00	10.15
20. 3. s. e. trinitatis	10.15 Kirkekaffe	9.00
27. 4. s. e. trinitatis	9.00	10.15 Kirkekaffe
Juli		
4. 5. s. e. trinitatis	10.15	
11. 6. s. e. trinitatis	9.00	10.15 Kirkekaffe
18. 7. s. e. trinitatis	9.00 Karin Larsen	
25. 8. s. e. trinitatis		9.00 Karin Larsen
August		
1. 9. s. e. trinitatis	10.15 Kirkekaffe	
8. 10. s. e. trinitatis		10.15
15. 11. s. e. trinitatis	10.15	9.00
22. 12. s. e. trinitatis	9.00	10.15 Kirkekaffe
29. 13. s. e. trinitatis	10.15 Opstartsgudstjeneste for konfirmander	
September		
5. 14. s. e. trinitatis		9.00 Karin Larsen
12. 15. s. e. trinitatis	10.15 Høstgudstjeneste m. kirkekaffe	14.00 Høstgudstjeneste m. kirkekaffe
19. 16. s. e. trinitatis	9.00	10.15
26. 17. s. e. trinitatis	10.15	

Læs mere om vores arrangementer på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under "Kalender" - "Arrangementer".