



elskelig  
engle **kærlig**  
**hjælp**som  
ånd **almægtig** lykke  
dom **altseende** fred  
**stærk** mystisk **alvidende** fri **vigtig**  
humor sol **kærlighed** begavet  
varme **mægtig** tilgivelse **evig**  
tro vand **kirke** Jesus  
død **håb** tillid  
jul  
himmelen gammel **GUD**  
**stor** liv sær  
skaber  
lys

KIRKEBLADET

# Kirkelig vejviser

## Fødsel:

Fødsler anmeldes fremover kun af jordemoderen, og skal derfor ikke længere anmeldes af moderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed, aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret i jeres bopæls sogn inden 14 dage.

## Navngivning/Dåb:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Begge dele sker ved henvendelse til sognepræsten.

## Vielse:

Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

## Ved dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopæls sogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.

## Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl. 17.00 til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.

## Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget du går og tumler med - småt eller stort - og har brug for en samtale. Jeg tager gerne på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men du er også altid velkommen til at komme forbi præstegården eller mit kontor i sognehuset. Af praktiske årsager er det dog bedst, hvis du ringer og laver en aftale.

Blanketter m.m. kan findes på [www.personregistrering.dk](http://www.personregistrering.dk).

Læs mere på [www.oerbaekkirke.dk](http://www.oerbaekkirke.dk) eller [www.refsvindingekirke.dk](http://www.refsvindingekirke.dk) under "informationer".



Kirkebladets redaktion:  
Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen  
Næste deadline er 1. februar 2012



# Klummen

Lad os bare begynde ved begyndelsen... Altså forsiden! Den er sammensat af de ord, jeg fik af konfirmanderne, da jeg bad dem om at finde ord om Gud. Opgaven var enkel: find 5 ord, du forbinder med Gud og skriv dem ned... pærenemt! - eller hvad? For hvordan sætter man egentligt ord på det, der overgår enhver forstand - det, der netop ikke kan forklares eller beskrives med ord, men som skal gribes af hjertet?

Ingen ord slår helt til. Alligevel giver de et billede af den Gud, de beskriver; Han er stor og almægtig, og samtidig også til stede i det, som er småt og undseeligt. Han er mystisk og himmelsk, og samtidig kærlig og tillidsvækkende som en far. Han er Ånd, liv og lys - helt ind i mørket og døden når hans kærlighed. På én gang dommen og tilgivelsen - evig og dog helt konkret en del af vores historie i sin søn, Jesus Kristus.

Gud er et paradoks: umulig at fange i ord og dog Ordet selv! Hør bare, hvad vi om få uger skal høre fra prædikestolen, når vi fejrer jul og skal i kirke juledag:

*"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed."* (Johs. ev. kap.1)

Sådan lyder Evangelisten Johannes' udgave af juleevangeliet; ingen hyrder eller vise mænd, ingen englekor og ingen Bethlehemstjerne - men masser af store, betydningstunge begreber som liv, lys, nåde og sandhed, og så det vigtigste: "Ordet". Læg mærke til at *Ordet* er stavet med stort, som et egennavn. Det er det fordi *Ordet* er en person - og det er Jesus, der tales om. Det er ham, der er Ordet, altså Guds ord, der blev menneske og levede et liv iblandt os.

Julen fejrer vi fordi Guds ord, det ord, der i begyndelsen skabte lys i mørket og liv på jorden, blev givet os i et menneskeliv, der for altid ændrede verden. Gud blev menneske. Og vi møder ham i det lille barn, der julenat blev født i en stald og lagt i en krybbe.

Det er mere, end hvad hjernen kan følge med til - så måske skal vi tage hovedet under armen og lade hjertet forsøge i stedet... Julen er jo som bekendt hjerternes fest!

Hanne Uhre Hansen



# Fra Refsvindinge Menighedsråd

Tiden kommer - og tak for det. Medens vi endnu er fyldt med sanseindtryk fra naturens overdådige efterårsfarver, og samtidig kan mindes et spirende forår og sommerens lange lyse dage venter der os nu en vinter med korte dage. Træls vil mange sige, ihukommende sidste års strenge vinter, men vinteren giver også mulighed for indendørs hygge, hvor vi kan lade hvilen falde over os, alt imens skæret fra levende lys får os til at drømme om lyse tider, der vil komme igen. Nyd det, og glæd Jer over, at det er i den mørkeste tid vi fejrer Jesus fødsel som en af årets store højtider.

Menighedsrådene er valgt for en periode på fire år. Tre år er gået, siden der sidst var valg, så der skal igen være valg i november 2012. I Refsvindinge har der aldrig været egentligt valg, men derimod aftalevalg, da der kun har været opstillet det antal personer, der skal til for at danne et menighedsråd i et sogn af vores størrelse.

Kirkeministeriet har et ønske om at nedbringe antallet af sogne ved sammenlægninger af sogne. Det ønske er flere gange efterkommet, fordi der i enkelte sogne ikke kunne dannes et menighedsråd på grund af manglende interesse fra menigheden. Der kan sikkert findes gode argumenter for færre og større sogne, men det er ulykkeligt, hvis sammenlægning af sogne sker, fordi der ikke er lokal opbakning til at drive kirke i sognet. Jeg mener derfor, at menighedsrådet er forpligtet til at udbrede kendskabet til menighedsrådets arbejde, og dermed skabe interesse for arbejdet, så der kan sikres kandidater nok til at danne et menighedsråd, hvis det er det man vil.

Hvad er det så vi laver i menighedsrådet? Vi har ansvaret for kirken og kirkegården så de fremstår vel vedligeholdte og velplejede. Vi har ansvaret for kirkekassens økonomi, ligesom personaleledelse også fylder en hel del. Alt sammen spændende opgaver, som løbende kræver en indsats af alle rådets medlemmer. Desuden giver arbejdet mulighed for at udøve et kirkeligt og kulturelt arbejde i sognet. Det forsøger vi at efterleve, ved i samarbejde med sognepræsten at afholde særgudstjenester og arrangementer som f.eks. koncerter og foredrag.

På vores seneste menighedsrådsmøde indledte vi drøftelser om ønsker og behov for nye tiltag. Drøftelsen vil blive gentaget på vores næste møde i november, så jeg vil gerne opfordre menigheden til at komme med ideer, da vi er meget lydhøre. Personligt mener jeg, at kirken skal påtage sig en form for socialt ansvar. Ikke sådan at forstå, at vi skal rundt og svinge støvekosten i hjem, hvor den tildelte hjemmehjælp er blevet beskåret. Men et besøg, hvor vi blot ved at have tid til at lytte kunne gøre en forskel. Det mener jeg er en opgave vi kan løfte, som en del af vores sociale ansvar. Andet kan og vil blive foreslået, så det arbejder vi seriøst med.

God vinter. Og husk, det er i mørket lyset skinner klarest.

Bjarne Ivan Hansen  
Refsvindinge Menighedsråd





# OPSLAGSTAVLEN...

**Babysalmesang** er slut for denne omgang...

men vi starter et nyt hold i Refsvindinge kirke, tirsdag d. 10. januar 2012 kl.10.30.

Det er gratis at deltage, alle er velkomne og der er ingen tilmelding, så bare mød op og være med!

Vi glæder os til at møde den næste generation af babysalmesangere!

Agnete Knudsen og Hanne Uhre Hansen



Så slipper vi igen **minikonfirmanderne** løs i Refsvindinge kirke! Mandag til fredag i uge 48 vil de tilbringe eftermiddagen i kirken for at lære mere om kirke og kristendom. Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste i Refsvindinge kirke d. 4. december kl. 10.15. Alle er velkomne!

Læs mere under "Arrangementer"

**Tak** for alle de søde tanker og kærlige knus jeg har fået i forbindelse med min sygdom. Det har været meget rørende og opmuntrende at mærke jeres støtte. Jeg har siden sommer været tilbage på fuld tid og trives med det; medicinen virker, og det går støt og godt fremad. Tak for forståelse og overbærenhed - det er et stort privilegium at være jeres præst!

Hanne Uhre Hansen

# Arrangementer

## Familiegudstjeneste i Refsvindinge

Søndag d. 4. december 2011 kl. 10.15

Anden søndag i advent holder vi gudstjeneste for hele familien i Refsvindinge kirke kl.10.15. Kirkens minikonfirmander vil medvirke ved gudstjenesten, hvor vi bl.a. skal tænde lys i adventskransen, og høre lidt om hvorfor vi fejrer jul. Og så kommer 4.klasse fra Refsvindinge friskole, og afslører de billeder de gennem november har kreeret til kirken. Efter gudstjenesten serverer vi kaffe og sodavand i våbenhuset.



## JuleGospel i Refsvindinge kirke

Søndag d. 11. december 2011 kl. 19.30

Julen skal fejres med manér! Vi har derfor inviteret Nyborg Gospel Choir til at levere en festlig omgang JuleGospel i Refsvindinge kirke. Nyborg Gospel Choir har eksisteret i ca. 13 år og har gennem årene afholdt mange koncerter - hovedsageligt på Fyn. Repertoiret spænder vidt over de glade og swingende gospelrytmer af den velkendte slags, men denne gang er det naturligvis julen der er i centrum.

Vi garanterer for julestemningen og glæder os til en forrygende festlig aften!

## Adventskoncert med Vokalgruppen Fontana

Søndag d. 4. december 2011 kl. 19.30

Vi fejrer den søde og forventningsfulde adventstid med en koncert i Ørbæk kirke med vokalgruppen Fontana. Vokalgruppen Fontana er en dobbeltkvartet, dannet i Svendborg i 2002 af 8 rutinerede korsangere. Vokalgruppen har et bredt repertoire fra renæssance og romantik til den helt nye klassiske kormusik, og rytmiske, jazz-prægede satser. Denne aften står den dog på vintersange, julesalmer og andre godter.

Koncerten er gratis og efter koncerten er alle velkomne i sognehuset til kaffe, klejner og hygge.





## Nytårgudstjenester

Søndag d. 1. januar 2012

Vi hilser det nye år velkommen med eftermiddagsgudstjenester i Ørbæk kirke kl. 14.00 og i Refsvindinge kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesterne benytter vi lejligheden til at ønske hinanden et glædeligt nytår med portvin og kransekage i våbenhuset.



## Kyndelmisse i Refsvindinge kirke

Søndag d. 5. februar 2012 kl. 19.30

Det er efterhånden en fast tradition at vi fejrer midvinteren med en kyndelmissegudstjeneste. Vi mødes til en stemningsfuld gudstjeneste i en kirke kun oplyst af levende lys. Gennem læsninger og salmer vil vi fejre at vinteren er på retur og lyset på vej tilbage.

Vi ses til en stemningsfuld aften i Refsvindinge kirke!



## Salmestafet i Ørbæk kirke

Torsdag d. 16. februar 2012 kl. 19.30

Salmestafetten er nået til Ørbæk, denne gang i hænderne på Henning Sørensen, Refsvindinge, og Preben Faurholt, Ørbæk, der hver især gennem salmevalg og fortællinger vil guide os igennem 3 af deres yndlingssalmer. Efterfølgende gives stafetten videre til næste salmestafet, der afholdes i Refsvindinge kirke i efteråret 2012.

Alle er velkomne!



# Fra Ørbæk Menighedsråd

## London-turen

- et besøg i den engelske kirke.

Engang imellem kan det være vedervægende at opleve en helt anden verden, end den trummerum man trisser rundt i til daglig. Det kender alle fra sommerens ferierejser, hvad enten man solbader ved Middelhavets kyster, vandrer på Den kinesiske Mur, skyder bjørne i Canada eller cykler rundt i Vendsyssel.

En sådan lejlighed tilbød sig for mig som medlem af Fyens Stifts stiftsråd. Som repræsentant for rådet kunne jeg deltage i en studierejse af tre dages varighed til London i slutningen af oktober i år. Som følge af et nærmere samarbejde de europæiske kirkesamfund imellem gjaldt besøget den engelske kirke - The Church of England. Og det blev en nærmest grænseoverskridende oplevelse for en lægmand fra det fynske lavland.

Vi fløj fra Kastrup kl. 12.00 til Heathrow og derfra med tog til Kensington, hvor det første møde begyndte kl. 16.00. Af pladmæssige årsager fortsætter jeg hurtigt til det næste møde, her i Den danske Kirke, Sct. Catherine. Den danske præst ved kirken fortalte om kirkens historie og funktion som sognekirke for danske familier i London. Det drejer sig om ikke mindre end 35.000 personer. Kirkens drift, bortset fra præstens løn, påhviler menigheden, så der er tale om en stor indsats for at holde gang i kirken. Der ydes dog støtte fra danske menigheder, bl.a. Ørbæk, og firmaer, der har ansatte med tjeneste i det fremmede.

Det, der gjorde det største indtryk på mig, var et efterfølgende indlæg fra en

almindelig anglikansk sognepræst i det sogn, hvor den danske kirke er beliggende. Sognepræsten - the minister - var en dame af amerikansk afstamning, midt i 50'erne og i et klart og let forståeligt sprog fortalte hun om dagliglivet i hendes sogn - parish.

Det er ikke noget stort sogn, knap 400 sjæle, midt i London og udover sognekirken rummer sognet 2 moskeer og 1 synagoge. Hun er forpligtet på at samarbejde med begge trosretninger, selv om det unægtelig kan være svært at realisere kravet herom. Sognepræsten modtager ikke løn som sådan. Hun får et beløb stillet til rådighed fra et fond. Beløbet sætter hende i stand til at leve uden at skulle tage andet arbejde end at være præst for menigheden.

Kirken er en statskirke - men den drives af privates bidrag, f.eks. til det fond, som præsten modtager bidrag fra. Kun biskopperne, i London 26, er lønnet af staten og er medlemmer af Det britiske Overhus. Det er en lidt mærkelig tanke, at kun Iran og England har prælater som fødte medlemmer af et parlamentarisk styre. I sit daglige arbejde ligner den engelske sognepræst den danske, når det drejer sig om børn og unge, søndagsskole eksisterer stadig. Og efter konfirmationen forsvinder de unge fra kirken der som her, indtil barnedåb, bryllup, konfirmation og forældrenes begravelse bliver aktuelle.

Det frivillige arbejde er højt prioriteret. Mange på halv løn, andre gratis og retired priests, præster på pension, fortsætter som regel i eget sogn, nu bare uden løn.





Mange af kirkens ydelser sker mod betaling: medvirken ved begravelser, bryllupper, udlejning af kirken til arrangementer, koncerter. I Danmark betaler man kirkeskat og kan derfor have et berettiget krav om gratis ydelser. Sådan er det ikke i Church of England. Om kirker og sogne uden for de store byer betegner sognepræsten, hvis navn jeg beklageligvis ikke husker præcist, som de sidste bastioner i samfund, der som i Danmark mister de sidste forretninger og offentlige institutioner. Men desværre fremtræder ofte både kirke og kirkegård ofte meget nedslidt og dårligt vedligeholdt. Indsatsen her skal jo ske ved frivillighed - og kan derfor ikke sammenlignes med de danske statsdrevne luksuskirker og parklignende kirkegårde med overenskomstansatte gravere etc.



Pladsen tillader desværre ikke en beskrivelse af resten af turen. Vi så en flodbåd indrettet som kirkerum på Themsens. Vi besøgte herefter en anden kirke, der blev tilintetgjort som led i en terrorhandling, gennemført af IRA i 1993. Den er nu genopbygget og hedder fortsat Sct. Ethelburga, opkaldt efter en dronning på Alfred den Stores tid. Han hyldes for sin indsats med at jage danskerne ud af England for 900 år siden. Kirken er nu indrettet som center for fred og tilgivelse - Center for Peace and Reconciliation.

Den sidste oplevelse var en gudstjeneste - Evensong - i Westminster Abbey, en kæmpemæssig kirke, der ligger lige over for det engelske parlament. På latin, drengekor, røgelse og præster i hvide forklæder i procession. Det forekom mig meget katolsk, men smukt og stemningsfuldt.

Til slut. Jeg havde et par hundrede pund med hjemmefra. London og pubbesøg er uadskillelige elementer. Jeg fik en pint. Pris 7 pund. Der var ikke tid til mere. Så Frørup Andelskasse modtog 2 gebyrer for vekslning af fremmed valuta: 20 kr. da jeg rejste ud - og 20 kr., da jeg kom hjem.

Ole Sørensen.

---

## Rosiner fra de små...

- Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans børnebørn: Moses, Jesus og Julemanden. (Henrik Andre 7 år)
- Det er Gud der ejer Solen. Han slår den fra om natten for at spare på strømmen. (Nicole 5 år)

# Siden sidst...

## DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN

Svend Erling Larsen  
*Møllehaven 6, Ørbæk*

## DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN

Ester Margrete Hansen  
*Assensvej 26, Ørbæk*  
Maren Kirstine Bramming  
*Enebærvej 23, Ørbæk*  
Edith Irene Møller  
*Kløvervej 3, Ørbæk*  
Wilhelm Peter Sørensen  
*Kløvervej 3, Ørbæk*  
Karla Høvring Høgh  
*Rosenvænget 17, Ørbæk*  
Knud Kjeldsen  
*Kløvervej 3, Ørbæk*  
Johan Marinus Borgersen  
*Assensvej 13, Ørbæk*  
Jonna Thorsted Rasmussen  
*Svendborgvej 24, Ørbæk*

## VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE

Maria Louise & Lars Madsen  
*Refsvindinge Byvej 21A, Refsvindinge*

## VIEDE I ØRBÆK KIRKE

Kamilla & Kasper Bech Bendtsen  
*Fåborgvej 126, Vester Skerninge*  
Tine & Nicki Frøslev Kühnell Sørensen  
*Stationsvej 22, Ørbæk*  
Christina & Jesper Svendsen  
*Nyborgvej 25, Ørbæk*

## DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE

Felix Noah Høi  
*Møllehaven 37B, Refsvindinge*  
Mikkel Madsen  
*Refsvindinge Byvej 21A, Refsvindinge*  
Johannes Bruhn Jensen  
*Stenhavevej 18, Refsvindinge*  
Katrine Bjørnø Kruse  
*Nyborgvej 56, Refsvindinge*  
Lucas Findsen  
*Frørupvej 2, Frørup*

## DØBTE I ØRBÆK KIRKE

Celina Sofie Jensen  
*Skrænten 11, Ørbæk*  
Silje Hedegaard Westergaard  
*Nyborgvej 19, Ørbæk*  
Jasmin Radler Høegh Hall  
*Vibevej 12, Ørbæk*  
Malu Radler Høegh Hall  
*Vibevej 12, Ørbæk*  
Lærke Emilie Hansen  
*Nyborgvej 22, Ørbæk*





# Kontakt og adresser

## Kirkekontor

Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk  
Tlf. 65 33 11 04  
E-mail: huh@km.dk

## Sognepræst

Hanne Uhre Hansen  
Præstegården  
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk  
Tlf. 65 33 11 04  
E-mail: huh@km.dk

## Organist

Lars Toftdahl Andersen  
Faaborgvej 65,  
5250 Odense SV  
Tlf. 22 78 61 23

## Ørbæk & Refsvindinge Kirkers Sognehus

Fåborgvej 2  
5853 Ørbæk

## Kirketjener

Lars Henrik Larsen  
Tlf. 65 31 05 43  
E-mail: panduro@larsen.mail.dk

## Graver

Martin Phillip  
Postadresse:  
Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk  
Tlf. 60 49 90 85  
E-mail: graver.oerkirker@gmail.com



## ØRBÆK KIRKE

### Formand for menighedsrådet

Ole Sørensen  
Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk  
Tlf. 65 33 17 85  
E-mail: farols@sol.dk

### Kirkevæрге

Bitten Damgaard  
Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk  
Tlf. 65 33 12 24

### Kirkesanger

Erik Andreassen  
Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk  
Tlf. 65 33 13 87

## REFSVINDINGE KIRKE

### Formand for menighedsrådet

Bjarne Ivan Hansen  
Stationsvænget 40, Refsvindinge  
Tlf. 65 33 20 26  
E-mail: abh@mail123.dk

### Kirkevæрге

Karen Nielsen  
Stationsvænget 3, Refsvindinge  
Tlf. 65 33 17 13

### Kirkesanger

Andreas Hansen  
Mejerivænget 34  
5853 Ørbæk · Tlf. 65 37 13 10

Kirkernes personale holder fri mandag



	Ørbæk	Refsvindinge
<b>December</b>		
4. <i>Anden søndag i advent</i>	19.30 Adventskoncert	10.15 Familiegudstjeneste
11. <i>Tredje søndag i advent</i>	10.15	19.30 JuleGospel
18. <i>Fjerde søndag i advent</i>		9.00 Karin Larsen
24. <i>Juleaften</i>	10.30 Julegudstjeneste på Rosengården	
	16.30	15.00
25. <i>Juledag</i>	9.00	10.15
26. <i>Anden juledag</i>	10.15	9.00
<b>Januar 2012</b>		
1. <i>Nytårsdag</i>	14.00	15.30
8. <i>Helligtrekongers søndag</i>	9.00 Karin Larsen	
15. <i>1. s. e. h3k</i>		10.15
22. <i>2. s. e. h3k</i>	10.15	9.00
29. <i>3. s. e. h3k</i>	9.00	10.15 Kirkekaffe
<b>Februar</b>		
5. <i>Septuagesima</i>	10.15 Kirkekaffe	19.30 Kyndelmissefejring
12. <i>Seksagesima</i>	9.00	10.15
19. <i>Fastelavn</i>	9.00 Karin Larsen	
26. <i>1. s. i. fasten</i>		9.00 Karin Larsen
<b>Marts</b>		
4. <i>2. s. i. fasten</i>	10.15	
11. <i>3. s. i. fasten</i>	14.00 Familiegudstjeneste	10.15 Kirkekaffe
18. <i>Midfaste</i>	9.00 Karin Larsen	

## Arrangementer:

Familiegudstjeneste i Refsvindinge kirke søndag d. 4. december 2011 kl. 10.15

Adventskoncert i Ørbæk kirke søndag d. 4. december 2011 kl. 19.30

Julekoncert i Refsvindinge kirke søndag d. 11. december 2011 kl. 19.30

Nytårstjenester 1. januar 2012 i Ørbæk kirke kl. 14.00 og Refsvindinge kirke kl. 15.30

Kyndelmissefejring i Refsvindinge kirke søndag d. 5. februar 2012 kl. 19.30

Salmestafet i Ørbæk kirke torsdag d. 16. februar 2012 kl. 19.30

Læs mere på [www.oerbaekkirke.dk](http://www.oerbaekkirke.dk) og [www.refsvindingekirke.dk](http://www.refsvindingekirke.dk)

