



JUNI
JULI
AUGUST
2012

KIRKEBLADET

Kirkelig vejviser

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed, aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret i jeres bopælssogn inden 14 dage.

Navngivning/Dåb:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Begge dele sker dog ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret.

Vielse:

Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Ved dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl. 17.00 til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget du går og tumler med - småt eller stort - og har brug for en samtale. Jeg tager gerne på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men du er også altid velkommen til at komme forbi præstegården eller mit kontor i sognehuset. Af praktiske årsager er det dog bedst, hvis du ringer og laver en aftale.

Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk.

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under "informationer".



Kirkebladets redaktion:
Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen.
Næste deadline er 1. august 2012.



Klummen

Der er blæst om folkekirken for tiden. Debatten flyver derudad i de landsdækkende medier om homoseksuelle vielser, om kirkelukninger, adskillelse af stat og kirke, faldende medlemstal og præsters mere eller mindre uheldige optrin. Det skorter ikke på dommedagsprofetier og mismod, og man kan godt få den tanke, at alt er i opløsning - verden er af lave og kirken ligeså!

Jeg bliver lidt træt ved tanken... og så undrer jeg mig. For når jeg ser på kirkelivet i Ørbæk og Refsvindinge sogne, er det et helt andet billede, der toner frem.

Her ser jeg et levende menighedsliv - glade, trofaste kirkegængere, konfirmationer med tætpakkede kirker og arrangementer, der er godt besøgt og som folk går hjem fra med et smil på læben. Her ser jeg et par kirker, der hver eneste uge åbner deres døre for mennesker i alle aldre, med forskellige baggrunde og forskellige meninger og forskelligt udsyn. Kort sagt; en levende menighed, der samles om en levende tro på den levende Guds levende ord. I allerhøjeste grad LEVENDE og ikke død, forstenet - kaput!

Og jo - jeg kan selvfølgelig godt være en smule forudindtaget. Øjnene er blændet af glæde og begejstring - måske de ikke ser helt klart. For selvom Ørbæk og Refsvindinge naturligvis er et par helt særlige sogne, så er vi formentlig hverken mere vakte eller fromme end alle andre. Men krise? - den hopper jeg ikke på!

Ikke set fra hverdagens nære synsvinkel. På det store abstrakte medieniveau er billedet ganske givet et andet. Her kan man tegne de store linjer ud fra enkeltstående tilfælde - ligesom de stregtegninger man tegnede som barn ved at følge prikkerne fra 1 til 2, og videre til 3, 4, 5, 6 osv. 20 små prikker blev måske til en stor bjørn, en bil eller et hus, alt efter hvor prikkerne var placeret... Men strengen tegnede kun et område; indholdet og farverne måtte man tænke sig til.

På samme måde oplever jeg ind imellem at medie billedet kun er en stregtegning uden fornemmelse for den konkrete virkeligheds nuancer og dybder. Medierne er til for at skabe debat, og det gør man bedst ved at stille tingene på spidsen. Det gør man så - og får den debat, man ønsker, som kan være både forfriskende og forstemmende på én gang.

For debat er der ikke noget i vejen med - tværtimod - jo mere, des bedre! Men lad os bare engang imellem huske at minde hinanden om, at virkeligheden er den, vi lever vores liv i - det er den, der finder sted i vores hverdag - i det vi mærker, oplever og ser med vores øjne, der måske nok kan være forblændede af glæde og begejstring - men dog hellere det, end mismod og sortsyn.

HUH



Nyt ansigt ved kirkerne



Rene Glue Pedersen, Gravermedhjælper

Jeg hedder Rene Glue Pedersen, jeg er 27 år og bor i Ørbæk. Jeg har tidligere arbejdet i faget på Nyborg kirkegård i 11 måneder og er nu ansat på Ørbæk og Refsvindinge kirkegårde som gravermedhjælper.

Jeg er en positiv og udadvendt person og kan godt lide at arbejde udendørs. I min fritid spiller jeg fodbold i Tårup IF.



Fra Ørbæk Menighedsråd

På menighedsrådets møder siden sidste kirkeblad er der ikke meget nyt at berette om. Så derfor lidt om andre forhold rådet skal tage sig af. Fx skal rådet som arbejdsgiver en gang om året afholde samtaler med de ansatte. Det er rådets kontaktperson, der i maj måned skal indkalde graver, kirkesanger, organist og kirketjener til en samtale om, hvordan de befinder sig på arbejdspladsen. Svarer tid og arbejdsopgaver til hinanden, hvordan går

det kollegiale arbejde, bliver deres indsats påskønnet af rådet eller af de mennesker, der færdes på fx kirkegården etc.

Sådanne samtaler har en meget teknisk betegnelse, de hedder medarbejderudviklingssamtaler, forkortet MUS. Sognepræsten deltager ikke her. Hun mødes med provsten i Nyborg, der mødes med biskoppen i Odense, der mødes med kirkeministeren, der igen mødes med... etc.



Men bag al bureaukratiet er det såmænd en udmærket ting at tale sammen i fred og ro om, hvad man har på hjertet i sit arbejde som arbejdstager og som arbejdsgiver.

Og så er der jo valg til det ny menighedsråd i efteråret. Vi har her i Ørbæk valgt at prøve en ny måde at afvikle valget på. Som forsøg: *Valgforsamling med ventil*. Et lidt besynderligt navn. Datoen for mødet med menigheden ligger fast: Tirsdag den 11. september kl. 19.30 i Sognehuset.

Her kan alle medlemmer af Folkekirken i Ørbæk Sogn møde op, stemme og efter en afstemning blive valgt som en af de seks personer, der skal udgøre det ny råd ved kirkeårets begyndelse efter første søndag i advent 2012. På mødet vælges en dirigent, der aflægges beretning om rådets opgaver og aktiviteter og der redegøres for regler til valget. Herefter opstiller forsamlingen de kandidater, der gerne vil vælges. Er der flere end de seks, der skal vælges, foretages en afstemning herom.

Herefter er valget overstået, med mindre begrebet *ventil* kommer ind i billedet. Der kan nemlig inden en uge fra den 11. indleveres en liste med mindst fem stillere med en eller flere personer, der ønsker sig valgt. Hvis det bliver tilfældet, afholdes der kampvalg den anden tirsdag i november. Hidtil har valgene været afviklet som fredsvalg med kun en liste. Sidste valg med flere lister, altså kampvalg, fandt sted i 1928... vistnok!

At det er vigtigt, at der bakkes op om menighedsrådet, behøver jeg ikke at uddybe, men alligevel: Kirke, kirkegårde, sognehus, kapel og præstegård skal passes. Kirkens ansatte skal have en god bestyrelse til at støtte op om og påskønne deres arbejde, og det hele skal virke som den bedste ramme for det kirkelige liv i Ørbæk Sogn - det uanset, om man kommer i kirke en enkelt eller to gange om året.

Biskop Kresten Drejergaard forlader sin post med udgangen af oktober. Der skal nu vælges en ny; en opgave, der påhviler de fynske menighedsråd. Kresten, som biskoppen hedder i daglig tale, har flere gange deltaget i arrangementer i sognet fx ved indvielsen i 2005 af det ny kapel, hvor han fra prædikestolen opfordrede menigheden til at gå til alters ved det foran kapellet opstillede bord, der rummede både brød og vin i andre former end ved en mere traditionel altergang. Og han var også rådgiver for rådene i Refsvindinge og Ørbæk ved ansættelsen af vores ny sognepræst efter Mikkel. En rådgivning han kun skal have ros for.

Ole Sørensen

Ørbæk Menighedsråd



Lad pinsesolen danse gennem sommeren...

*I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.*

*I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattegale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.*

*Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.*

*Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.*

*Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!*

*I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.*

*Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.*

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.





Fra Refsvindinge Menighedsråd

I det forrige nummer af Kirkebladet omtalte jeg pressens forsøg på at beskrive tilstanden i Den danske Folkekirke. Når jeg skriver forsøg, skyldes det, at artiklerne primært tog udgangspunkt i antal kirkegængere ved søndagens gudstjenester. På den baggrund kunne det konkluderes, at Folkekirken ikke har den store folkelige opbakning. Skrivelserne er fortsat hen over foråret i en lind strøm, med den ene negative artikel efter den anden. Nogle berettiget, og det skal vi lære af. Men jeg har savnet artikler om det virkelige kirkeliv, som blomstrer og står i fuldt flor, ikke alene i vores 2 sogne, men i sogne over hele landet. Det har medierne undladt. Måske bevidst for ikke at spolere den bedrøvelige stemning.

Vi har i foråret, i skarp konkurrence med folks spirende lyst til havearbejde, afholdt 3 prædikenforberedelser af en times varighed fra 16.30 til 17.30. I alt var der 9, der fandt interesse for tiltaget, så det fortjener en gentagelse, måske på et andet tidspunkt.

Kristendomsundervisning for voksne har været efterspurgt, og forsøget er nu sat i gang, som det er beskrevet på vores hjemmeside. D. 9. maj stod "Gudstjenesten" på dagsordenen. Mere end 20 mødte op, og der var en livlig og givende debat, hvilket gjorde, at mødet varede en time mere end beregnet. Det er derfor med god grund, at vi ser frem til de kommende 2 mødeaftner, hvor Kristeligt Dagblad i øvrigt har meldt deres ankomst til det ene møde. Det giver os håb om en positiv omtale i avisen.

November 2012 er der valg til menighedsrådene. I Refsvindinge har der - i lighed med de fleste sogne i landet - været mangeårig tradition for aftalevalg. Det er en følge af, at der kun lige netop har været det antal kandidater, der skulle til for at udfylde et menighedsråd. I flere tilfælde har man ligefrem været nødsaget til at gøre god brug af sine overtalelsevner, for at "lokke" nogen til at påtage sig opgaven. Vi har i den seneste tid oplevet en stigende interesse for arbejdet i menighedsrådet. Ja, vi er ligefrem i den situation, at interessen er så stor, at et egentligt valg ikke synes uvirkeligt. Det vil i givet fald være første gang, det sker i Refsvindinge. En begivenhed, der bør give anledning til glæde og tilfredshed, hvis det kommer dertil. I forbindelse med valget afholdes der orientingsmøde torsdag d. 23. august kl. 19.30 i Refsvindinge Forsamlingshus. Vi ser frem til et godt fremmøde.

Torsdag d. 21. juni kl. 19.00 indbyder vi til kirkegårdsvandring på Refsvindinge kirkegård. Det er tidligere mangeårige formand for menighedsrådet, Johannes Rasmussen, der vil vise rundt og komme med spændende fortællinger og beretninger om personer, der på en eller anden måde har sat deres præg på vores lille samfund. Da Johannes er en glimrende fortæller med stor interesse for sin fortid, tør jeg godt love en god aften, som jeg håber mange vil deltage i.

Jeg vil ønske alle en god og glædelig sommer

Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

Arrangementer

Menighedsmøde og sangaften

Torsdag d. 31. maj kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus

Vi elsker at synge! Derfor inviterer Refsvindinge menighedsråd til menighedsmøde i Refsvindinge forsamlingshus, der ligesom sidste år krydres med sangaften. Der vil således først blive mulighed for at høre lidt om, hvad menighedsrådet foretager sig, og om dets planer for fremtiden, og dernæst vil Christian Dyrst fortælle og synge sammen med os. Så kom og vær med til en festlig og fornøjelig aften i forårets tegn. Alle er naturligvis velkomne!



Kirkegårdsvandring på Refsvindinge kirkegård

Torsdag d. 21. juni kl. 19.00

Vi begynder i kirken med en kort andagt, og derfra begiver vi os ud på en spændende vandring mellem smukke gravmæler og gamle fortællinger. Det er tidligere formand for Refsvindinge menighedsråd, Johannes Rasmussen, der vil vise rundt og fortælle om de personer og begivenheder, der har sat deres præg på Refsvindinges historie.

Grundlovsdag i Præstegårdshaven

Tirsdag d. 5. juni kl. 11.00 i Ørbæk præstegårdshave

Igen i år inviterer menighedsrådene til grundlovsmøde i haven ved Ørbæk præstegård. Vi begynder med en andagt i haven, hvorefter der vil være tid til at gå en tur og spise sin medbragte mad. Og så vil forfatter Birgithe Kosovic holde sin grundlovstale. Hun stammer fra det tidligere Jugoslavien, hvis opløsning hun skildrer i sin prisbelønnede roman "Det dobbelte land". Få kan vel bedre end hun tale om, hvilken betydning de frihedsrettigheder, som grundloven giver os, har for et land og dets folk. Medbring selv tæpper eller stole og mød op til en festlig grundlovsdag i det fri. I tilfælde af vedvarende regn rykker vi ind i sognehuset!



Menighedsmøde

Torsdag d. 14. juni kl. 19.00 i Sognehuset

Ørbæk menighedsråd afholder et uformelt og uforpligtende menighedsmøde i Ørbæk sognehus for alle, der kunne være interesserede i menighedsrådsarbejdet. Kom og hør, hvad et menighedsråd laver - og mød kirkens medarbejdere! Der bliver rig lejlighed til at lytte og spørge, og vi trakterer med ost, rødvin og kaffe.



Kristendom for Voksne

*Onsdage, 9. maj, 23. maj og 13. juni kl.
19.00 - 20.30 i Sognehuset*

Du kan stadig nå at være med til den sidste aften i vores seneste tiltag: "Kristendom for voksne". Det er en kursus-række med fokus på basal kristendomsundervisning, bestående af et oplæg fra sognepræst Hanne Uhre Hansen, og derefter samtale og udveksling af meninger og erfaringer.

Den sidste aften, onsdag d. 13. juni kl. 19.00, mødes vi i Sognehuset for at tale om mennesket. Hvordan har vores forhold til Gud indflydelse på, hvordan vi ser på os selv? Hvad betyder det for os, at vi er skabt i Guds billede? Hvad forstår kristendommen ved det hele menneske og hvordan er sammenhængen mellem krop, sjæl og ånd?

Alle er velkomne!

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Prædikenforberedelse

Refsvindinge Kirke

6. september, 20. september, 4. oktober og 18. oktober - alle mødedage kl. 16.30

Opstartsgudstjeneste for konfirmander

Ørbæk kirke søndag

d. 2. september kl. 10.15

Høstgudstjenester

søndag d. 30. september kl. 10.15

(Ørbæk) og 14.00 (Refsvindinge)



HUSK!

Vi starter babysalmesang op igen tirsdag d. 28. august kl. 10.30 i Sognehuset ved Ørbæk kirke. Det er gratis at være med, og der er ingen tilmelding, så bare mød op. Alle er velkomne!

Ferietid...

Sommeren nærmer sig, og med den også ferietiden! Jeg holder ferie i ugerne 30, 31 og 32. I disse uger kan der rettes henvendelse til Sognepræst Karin Larsen, Herrested på telefon 65 98 19 85 eller på e-mail kalar@km.dk.

Hilsen Hanne

Konfirmationer 2012



2012 blev et helt særligt konfirmationsår i Ørbæk og Refsvindinge sogne.

D. 15. april afholdte vi konfirmation i Refsvindinge for Sebastian, der pga. sit handicap fik sin helt egen konfirmationsgudstjeneste (læs mere herom på side 12-13). D. 29. april og 4. maj gjaldt det så de traditionelle konfirmationer i henholdsvis Refsvindinge og Ørbæk, og sidst, men bestemt ikke mindst, havde vi d. 6. april for første gang voksenkonfirmation for Maria i Refsvindinge kirke.

Konfirmationen er en ganske særlig fest, og jeg vil gerne takke alle konfirmander for en hyggelig forberedelsestid og ønske jer et stort tillykke med konfirmationen.

Kærlige hilsner fra Hanne



Konfirmationsforberedelse 2012/13

- Hvis **DU** skal konfirmeres til næste år, så se **HER!**

Undervisningen begynder først i starten af september, men du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig. Det gør du ved at sende en tilmeldingsblanket samt en kopi af din dåbsattest til præstegården (se adressen på side 15) - og gerne så jeg har den inden sommerferien. Tilmeldingsblanketten finder du på vores hjemmeside: www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk, under: "For børn og unge" og "Konfirmander".

Vi ses!



Om forberedelsen...

Før konfirmanderne igen blev sluppet fri, bad jeg dem fortælle lidt om, hvordan det havde været at gå til konfirmationsforberedelse.

Her er lidt af, hvad de skrev:

Om forberedelse og undervisning...

"Det værste ved at skulle gå til konfirmationsforberedelse er at skulle tidligt op om søndagen, men det bedste er, at det er sjovt og så kræves/forventes der heller ikke så meget af én som i skolen. Undervejs har jeg lært meget om biblen og en dag, hvis jeg har mod på det, ville jeg synes, det kunne være spændende at læse den."

Andreas

"Konfirmationsforberedelse er sjovt og meget lærerigt. Du skal ikke bare kigge i en bog som i skolen, det er også meget hyggeligere og du får også nogle nye venner fra de andre skoler." Sanne

"Det sjoveste og bedste ved det har vel været, da vi selv skulle være med til og stå for gudstjenesten, for der fandt man ud af hvad det er Hanne og alle andre præster skal gøre hver søndag. Det har i det hele taget bare været hyggeligt, og især når vi selv har skullet bidrage med noget, som at løbe rundt med et æg på en ske som var det ens eget liv."

Caroline

Om det at skulle i kirke... (10 gange!)

"Det har ikke været slemt at være i kirke. Fordi vores præst får lavet alt det med kristendom om til noget man godt kan forstå."

Frederikke, Cecilie & Christine

"Nogle gange kan det godt være lidt kedeligt at sidde stille i så lang tid, men man vænner sig hurtigt til det og nogle gange er det også lidt spændende at høre, og jeg syntes, at det er en flot kirke, så der er jo lidt at kigge på."

"For mig har det ikke været noget problem at skulle gå i kirke 10 gange, fordi at når man har Hanne som præst, er det aldrig den samme gudstjeneste hver gang. Der er altid noget nyt. Det havde været noget andet, hvis det havde været en gudstjeneste, hvor vi fik det helt samme at vide hver gang. Så ved jeg ikke, om jeg havde været lige så begejstret for det."

Guillaume

Om det vigtigste, de har lært om Gud...

"Det vigtigste, jeg har lært om Gud, er, at han er der, når man har brug for ham."

Joachim

"Mange tænker: aaarrrrrhhhh, Gud - han findes altså ikke. Men Gud er der, hvis du altså vil tro på ham."

André



En særlig konfirmation...

Konfirmationen begynder, når barnet bliver døbt. Vi valgte at døbe vores barn, mens han var lille, som man så ofte gør, i 3-4 måneders alderen. De største problemer for forældrene på dette tidspunkt er; hvad skal barnet hedde? Og hvem skal stå faddere? Og dåben, hele ceremonien omkring den, kender vi, som har deltaget i en barnedåb. Der er selvfølgelig forskel på prædikenen og i hvilke sange, der er valgt, men det meste ligger fast; barnet bliver båret til døbefonten på armen, og fadderne er med.

Men når barnet er født handicappet - og det viser sig, at det liv, som barnet skal leve, vil være forskelligt fra det liv, de fleste lever - går det op for forældrene, at en konfirmation ikke bare er en bekræftelse af dåben.

Vores søn, Sebastian, er multihandicappet. Han har brug for hjælp til alt i sin dagligdag. Sebastian er fyldt 14 år i marts måned. Sidste år i august begyndte vi som forældre at spekulere på, hvordan vi skulle holde Sebastians konfirmation. Ikke selve festen - vi har en familie og mange venner, som alle har accepteret, at vi har et handicappet barn og derfor godt ved, at vores liv er anderledes end det liv, de flestes kender - men selve konfirmationen.

Vi kontaktede derfor vores præst, Hanne Uhre Hansen og aftalte at ses hjemme hos os. Det blev på alle måder et rigtig godt møde. Vi havde jo nogle tanker og spørgsmål omkring Sebastians

konfirmation, som ikke ligner dem, almindelige familier har.

F.eks. det lille trin, der er i kirken. Det kommer til at være en træls situation at skulle have Sebastians kørestol op ad. Og Sebastian har jo ikke gået i skole med nogen af de andre, som skulle konfirmeres i vores sogn, så vi synes, at det ville være helt forkert, at de skulle være sammen denne dag. Så hvordan skulle det hele foregå?



De fleste af Sebastians skolekammerater har været til konfirmationsforberedelse i Nyborg kirke. Og det kunne også have været løsningen. Men Hanne ville gerne være en del af forberedelsen. Så hun tilbød, at det kunne foregå her i Refsvindinge Kirke. Sebastians skole har altid bakket op om konfirmation af eleverne. Så skolen og Hanne aftalte, at Sebastian og 2 andre elever og et par lærere / pædagoger var med til forberedelsen.



Det har for vores søn og de andre elever og voksne været en rigtig god oplevelse at være til konfirmationsforberedelse i kirken. Selve konfirmationen blev ikke adviseret i kirkebladet. Men vi inviterede ALLE vores gæster til at komme i kirken.

I samråd med Hanne valgte vi de salmer som skulle bruges til konfirmationen og de samme salmer sang de ved forberedelsen, så det blev genkendelsens glæde, når vi skulle synge. Derudover har de smagt på alterbrød og tændt lys ved døbefonden, de hældte vand i døbefonden og mærkede på det og de sang højt og dejligt.

Sebastian kan ikke selv svare på, om han vil konfirmeres, men Hanne foreslog, at det kunne en af dem, der havde været faddere gøre. Så Sebastians gudfar stod ham bi, da han blev konfirmeret. Det blev en rigtig god konfirmation, vi holdt i kirken, og Sebastian var helt med på, hvad vi skulle.

Jeg skriver dette for at brede vores oplevelse ud til alle. Og især til andre der sidder i samme situation, som vi gjorde. Der er plads og rum til ALLE i kirken. Og hvis nogen stadig tvivler, så er det en rigtig god ide at tale med præsten. Som der står i sjællandske lov fra begyndelsen af 1200 - tallet: *Kirken skal hver mands hjemhus være.* Det betyder, at alle skal være lige velkomne. At der ikke er personsanseelse. At der ikke er nogen, der har mere ret til at være der end andre.

Sebastian, min mand og jeg, takker især Hanne, men også menighedsrådet for, at vi oplevede, at alle er velkomne og for at blive imødekommet og tilgodeset i forhold til vores handicappede søn.

Mange tak og hilsner
Rene og Jane



Rosinen...

En rabbiner, en katolsk præst og en protestantisk præst diskuterede, hvordan de hver især forvaltede pengene fra kirkens indsamlingsbøsse.

Den protestantiske præst forklarede, at han tegnede en cirkel på gulvet, smed pengene op i luften og alle de penge, der landede i cirklen, var til Gud og alle dem, der landede udenfor, var til ham selv og sognet.

Den katolske præst fortalte, at hans system var noget lignende. Han tegnede en linje på gulvet, kastede pengene op i luften, og dem der landede på den ene side var til Gud, og dem der landede på den anden side var til ham selv og kirken.

Rabbineren sagde, at hans system stort set fungerede på samme måde. - Jeg kaster også pengene op i luften, forklarede han. - Og det som Gud kan gribe, må han beholde!

Siden sidst...

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE

Freja Helmut Hein

Stationsvænget 18, Refsvindinge

DØBTE I ØRBÆK KIRKE

Aleksander Rosengren Wilhelmsen

Højbovej 5C, Frørup

Villads Thidex Skregeskov

Engvej 15, Ørbæk

Alberte Lykke Bruselius

Nyborgvej 14, Ørbæk

Caroline Lykke Bruselius

Nyborgvej 14, Ørbæk

Noah Sommer Sølberg Andersen

Glentevej 5, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN

Louise Refsgård

Kirsebæralle 7, Hillerød

Bodil Johanne Larsen

Buen 20, Ørbæk

Mads Milling

Jernbanegade 16, Nyborg

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN

Erna Kirstine Andersen

Kløvervej 3, Ørbæk

Viola Sofie Gunhild Rasmussen

Buen 26, Ørbæk

Ella Pedersen

Kløvervej 3, Ørbæk

Jørgen Schultz Nielsen

Engdraget 9, Ørbæk

Kirsten Nielsen

Kløvervej 3, Ørbæk

Poul Åge Hansen

Kløvervej 3, Ørbæk

E Harriet Andreasen

Kløvervej 3, Ørbæk

Sonja Svendsen

Krohaven 11, Ørbæk

Bodil Johanne Larsen

Buen 20, Ørbæk

John Herskind

Assensvej 44, Ørbæk

Oline Elisabeth Christiansen

Kløvervej 3, Ørbæk

Nikoline Johanne Gravgaard Jensen

Krohaven 23, Ørbæk

Ole Bøtcher Jensen

Kløvervej 3, Ørbæk

Ernst Kristensen

Langemosevej 9, Ørbæk

Tage Henningsen

Kokkehavevej 8, Ørbæk

Hans Jakob Pedersen

Nyborgvej 36, Ørbæk

Else-Marie Cecilie Madsen

Mejerivænget 64A, Ørbæk





Kontakt og adresser

Sognehus & Kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Åbningstid for kirkekontor:
Tirsday kl. 15.00 - 17.00.

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk

Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Faaborgvej 65,
5250 Odense SV
Tlf. 22 78 61 23

Kirketjener
Lars Henrik Larsen
Tlf. 65 31 05 43
E-mail: panduro@larsen.mail.dk

Graver
Tina Hedemann Jensen
Sentvedvej 19b, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: oerkirkegarde@gmail.com



ØRBÆK KIRKE

Formand for menighedsrådet
Ole Sørensen
Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 85
E-mail: farols@sol.dk

Kirkevæрге
Bitten Damgaard
Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 12 24

Kirkesanger
Erik Andreassen
Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 13 87

REFSVINDINGE KIRKE

Formand for menighedsrådet
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 26
E-mail: abh@mail123.dk

Kirkevæрге
Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13

Kirkesanger
Andreas Hansen
Mejerivænget 34
5853 Ørbæk · Tlf. 65 37 13 10

Kirkernes personale holder fri mandag



		Ørbæk	Refsvindinge
Juni			
3.	<i>Trinitatis søndag</i>	10.15	9.00
10.	<i>1. s. e. trinitatis</i>		10.15
17.	<i>2. s. e. trinitatis</i>	10.15	9.00
24.	<i>3. s. e. trinitatis</i>	9.00	10.15
Juli			
1.	<i>4. s. e. trinitatis</i>	10.15	9.00
8.	<i>5. s. e. trinitatis</i>		10.15
15.	<i>6. s. e. trinitatis</i>	10.15	
22.	<i>7. s. e. trinitatis</i>		10.15
29.	<i>8. s. e. trinitatis</i>	9.00 Karin Larsen	
August			
5.	<i>9. s. e. trinitatis</i>		9.00 Karin Larsen
12.	<i>10. s. e. trinitatis</i>	9.00 Karin Larsen	
19.	<i>11. s. e. trinitatis</i>	9.00	10.15
26.	<i>12. s. e. trinitatis</i>	10.15	9.00
September			
2.	<i>13. s. e. trinitatis</i>	10.15 Opstartsgudstjeneste for konfirmander	
9.	<i>14. s. e. trinitatis</i>	9.00	10.15
16.	<i>15. s. e. trinitatis</i>	10.15	9.00
23.	<i>16. s. e. trinitatis</i>	9.00	10.15
30.	<i>17. s. e. trinitatis</i>	10.15 Høstgudstjeneste	14.00 Høstgudstjeneste

ARRANGEMENTER:

Menighedsmøde i Refsvindinge forsamlingshus d. 31. maj kl. 19.00

Grundlovsdag i Ørbæk Præstegårdshave tirsdag d. 5. juni kl. 11.00

Kristendom for Voksne i Sognehuset 13. juni kl. 19.00

Menighedsmøde i Sognehuset 14. juni kl. 19.00

Kirkegårdsvandring på Refsvindinge kirkegård torsdag d. 21. juni kl. 19.00

Opstartsgudstjeneste for konfirmander i Ørbæk kirke søndag d. 2. september kl. 10.15

Prædikenforberedelse i Refsvindinge Kirke 6. og 20. september, 4. og 18. oktober kl. 16.30

Høstgudstjenester søndag d. 30. september kl. 10.15 (Ørbæk) og 14.00 (Refsvindinge)