

Ørbæk & Refsvindinge Sogne



MARTS
APRIL
MAJ
2013

KIRKEBLADET



Kirkelig vejviser

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed, aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret i jeres bopælssogn inden 14 dage.

Navngivning/Dåb:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Begge dele sker ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse:

Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Ved dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl. 17.00 til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget du går og tumler med - småt eller stort - og har brug for en samtale. Præsten tager gerne på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men du er også altid velkommen til at komme forbi præstegården eller kontoret i sognehuset. Af praktiske årsager er det dog bedst, hvis du ringer og laver en aftale.

Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk.

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under: "Hvad gør jeg ved..."



Kirkebladets redaktion:
Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen.
Næste deadline er 1. maj 2013.



Klummen

Digteren og forfatteren Dan Turell fortæller et sted om, hvordan han engang besvimeede, da de havde morgensang på skolen.

"Jeg var ca. 10 år gammel og elev på Bakkegårdsskolen i Vangede. Hver morgen blev der - som skik var i Folkeskolen dengang - sunget fællessang i aulaen. En morgen havde inspektøren valgt Lysets engel går med glans. Da jeg hørte første vers besvimeede jeg for første gang i mit liv. Jeg faldt sammen og blev båret ind i et klasseværelse, hvor jeg vågnede nogle minutter senere, stadig mumlende - sagde de - om Lysets Engel. Dette billede var så stærkt og rent, at det kunne ramme selv en 10-årig gadedreng i hjertet eller livet, under en morgensang... Lysets engel væltede mig - bogstaveligt. Lysets Engel gik igennem skolens mure og ud i Vangede. Verden var ikke mere den samme."

Nej verden var ikke mere den samme - den så anderledes ud - forklarelsens lys havde gjort sin indvirkning... Og mon ikke de fleste af os har prøvet noget lignende? Måske er vi ikke ligefrem besvimet af begejstring over en salme, som Dan Turell, men så er der måske andet, der har haft samme indvirkning. den første forelskelse, der gjorde børnene glødende varme og røde, og som forplantede sig i mellemgulvet med en blanding af lykke og kvalme. Eller måske et ord, et blik eller en berøring vendte op og ned på alle ting. Et barn, der kommer til verden, foråret der spirer frem og gør alting nyt...

Det kan ikke rigtig forklares med ord, vi kan ikke dissekere os frem til, hvad det er der er sket... vi ved bare at alt har forandret sig. Verden er blevet forklaret, som det hedder så smukt - vi ser den i et nyt skær, i et nyt perspektiv. Og det har intet at gøre med forklaring, forklarelse er noget andet... For en forklarelse åbner for livets mysterier - en forklaring forsøger at lukke dem.

Og der er visse ting, som overgår alverdens forklaringer - som de stjernestunder, der fylder vores liv - som lysets engel, der smeltede knæene under Dan Turell og som forelskelsen, der farver hele verden...

De stjernestunder er ikke forklaringer på livet, men en forklarelse af livet. Det der er stort og vigtig står klart for os - også uden den store forklaring på hvorfor det nu engang er sådan.

Sådan er det også med vores tro. Den opstår ikke ved hjælp af flotte forklaringer eller saglige argumenter. Den kommer til os som en gave, der åbner tilværelsen for os - og gør livet dybere, større og fyldt af vidunderlige mirakler, vi aldrig helt vil kunne forstå.

Og så opdager man pludselig, at det ikke handler om at få magt over sit liv - men om at give sig hen til det.

Hanne Uhre Hansen

Nyt fra Ørbæk Menighedsråd

Ved menighedsrådsvalget i november 2012 blev hele Ørbæk menighedsråd skiftet ud, idet ingen af de meget erfarne medlemmer genopstillede. Der blev herefter valgt 6 nye medlemmer til menighedsrådet, og du kan møde dem her.



Hanne Engelbrecht Terndrup, Formand

Jeg hedder Hanne Terndrup, er gift med Henning og har 3 voksne døtre. Jeg bor i Frørup og har løst sognebånd til Sognepræst Hanne Uhre Hansen. I mit daglige virke er jeg provstisekretær i Nyborg Provsti.

I de sidste 8 år har jeg været næstformand i Refsvindinge menighedsråd. I forbindelse med valg til menighedsråd i november blev jeg opfordret til at stille op til rådet i Ørbæk, da hele det tidligere råd afgang, og dermed forsvandt al erfaring i menighedsrådsarbejdet.

For mig er kristendommen et livsvilkår og rammen er vores smukke middelalderkirke. Arbejdet i menighedsrådet, der er en blanding af vedligeholdelsesarbejder på kirken, aktiviteter i og om kirken, administrative opgaver som udfærdigelse af kirkegårdsvedtægter og udarbejdelse af budgetter interessant, og når det samtidig kan udføres i samarbejde med et godt personale, en dygtig præst og i den gode stemning som hersker i Ørbæk menighedsråd, er det en meget tilfredsstillende fritidsbeskæftigelse.



Merethe Simonsen, Kirkeværge

Mit navn er Merethe Simonsen. Jeg har boet i omegnen af Ørbæk med min mand i 23 år. Vi har tre børn. Jeg har tidligere arbejdet som kemiingeniør, men arbejder i dag hjemme inden for land- og skovbrugserhvervet. For godt 4 år siden blev jeg spurgt af et nu tidligere rådsmedlem i Ørbæk Menighedsråd, om jeg ville indtræde i menighedsrådet på hans plads ved næste valg. Menighedsrådsarbejdet lød interessant og lærerigt, så jeg sagde ja tak. Og det er spændende. Jeg ser frem til at yde en indsats for lokalområdet samt lære præsten, kirkens medarbejdere og menigheden endnu bedre at kende.





Ove Johansen, Kontaktperson

Jeg hedder Ove Johansen bor på Hovedgaden i Ørbæk, sammen med min hustru. Vi har 2 voksne sønner og 2 børnebørn. Jeg har drevet Ørbæk Slagterforretning fra 1984 og til 2003, hvor jeg gik på efterløn.

Jeg er i dag besøgsven gennem Ældre Sagen, og det har jeg stor glæde af. Jeg er valgt som kontaktperson i menighedsrådene Refsvindinge og Ørbæk. Kontaktpersonen er den person, som i det daglige varetager menighedsrådets arbejdgiverfunktion, og som er bindeleddet mellem kirkens ansatte og menighedsrådet.

Grunden til, at jeg gik ind i menighedsrådets arbejde var, at der sker mange nye og spændende tiltag i den danske folkekirke, og det vil jeg gerne være med til at sætte mit præg på. Jeg har med glæde påtaget mig denne opgave og ser frem til et godt og positivt samarbejde med alle medlemmer i rådene, sognepræst Hanne Uhre Hansen samt kirkens øvrige personale.



Henriette Bülow Skøtt, Sekretær

Jeg hedder Henriette Bülow Skøtt, bor i udkanten af Ørbæk sammen med min mand Michael og 2 vores drenge Jonas og Jeppe. Jeg arbejder som pædagog på Nyborgværkstedet og Café Danehof med voksne psykisk/fysisk udviklingshæmmede. Pt. er jeg dog på barsel med vores yngste søn. Jeg er en af de mange børnefamilier i Ørbæk Sogn, som nyder godt af de fine tiltag, der er i kirkens regi - bl.a. familiegudstjenesterne og babysalmesang, hvor jeg lige nu har fornøjelsen af at være med igen med den yngste.



Det, at kirken og sognehuset kan benyttes til andre aktiviteter end selve gudstjenesterne, vil jeg gerne være med til at udbrede mere, så vi kan gøre vores kirke endnu mere attraktiv for os børnefamilier, som måske ikke har tiden til at deltage i hver gudstjeneste søndag formiddag. Det er første gang, jeg giver mig i kast med menighedsrådsarbejde, men jeg har med glæde påtaget mig opgaven. Jeg ser frem til arbejdet med de øvrige medlemmer af rådet, kirkens personale og alle jer i Ørbæk Sogn.

Anne Tribondeau, Næstformand

"Jeg vil gerne erklære min kærlighed til Folkekirken. Af een væsentlig grund: Folkekirken er med til at gøre kirken til en selvfølgelig og naturlig del af vores liv og tilværelse. Kirken er ikke noget særligt, som man skal være en særling for at komme i. Når kirken er noget, min nabo kommer i, kan jeg også selv trygt komme der, til livets og årets højtider og indimellem. Kirken er ikke nogen andres, den er ikke præsternes eller statens eller menighedsrådenes eller særlige kirkelige retningers eller organisationers - kirken er vores alle sammens" Med disse ord fra Fyns nyudnævnte Biskop Tine Lindhardt, vil jeg præsentere mig selv.



Jeg hedder Anne Tribondeau. Jeg er 46 år, er gift med Bo Møller Andersen og har 3 børn: Guillaume, Cécilia og Gustave. Jeg er født og opvokset i Frankrig. Vi er derfor, hvad man også kalder en bi-kulturel familie. Efter mange år som udstationerede i bla. Afrika, kom vi tilbage til Ørbæk, hvor vi nu bor på niende år. Jeg er lige nu logistikkoordinator i Svendborg. Tanken om en mere aktiv deltagelse i kirkens liv strejfede mig allerede, den dag vores præst Hanne blev ordineret og holdt sin første prædiken. Jeg blev straks fanget af hendes nærvær og fantastiske evne til at formidle og række ud mod alle.

Vi skal huske at værne om vores kulturelle og religiøse traditioner, hvis vi vil være en del af fremtiden. Vi skal passe på vores gamle kirke og kirkegård, for de rummer så meget lokal historie. Siden 1200-tallet har man kunnet fordybe sig og finde fred. Og man skal fortsat kunne hente inspiration, reflektere over livet og have mulighed for at markere livets begivenheder. Vores moderne sognehus er en god illustration af, at man har husket at føre kirken ind i fremtiden, så de kommende generationer fortsat har lyst til at være en del af vores lokale kirke. Jeg tror på vigtigheden af det lokale liv. Derfor har jeg valgt at dedikere lidt af min tid til menighedsrådet, som jeg glæder mig til at være en del af. Og jeg ser frem til samarbejdet med kirkens personale og alle i Ørbæk Sogn.

Kaj Andersen, Kasserer

Mit navn er Kaj Andersen, jeg har boet i Sentved nær Ørbæk i 36 år sammen med min hustru Anette, og vi har 3 voksne døtre og 5 børnebørn. Jeg har hele mit liv været landmand med svineproduktion og planteavl. I dag er svineproduktionen udlejet, så jeg har nu ren planteavl, hvilket jeg befinder mig rigtig godt med. Jeg har gennem årene deltaget i flere foreningsbestyrelser samt repræsentantskab. Jeg glæder mig til at yde en indsats i menighedsrådet. Der er mange nye udfordringer i den danske folkekirke, som er interessante at være med til at præge i fremtiden. Jeg ser frem til et positivt samarbejde med vores præst samt alle medlemmer i rådene og medarbejdere.





Konfirmationer 2013

Nu er konfirmanderne snart klar til den store dag. Det har igen i år været en udsøgt fornøjelse at være sammen med dem om forberedelsen. Vi har diskuteret, snakket, undret os og sammen udfordret fordomme og lært nyt om kirke og tro.

Konfirmanderne har været flittige og nysgerrige kirkegængere - altid søde og sjove at være sammen med. Og nu venter belønningen forude: konfirmationsdagen, hvor de vil blive fejret af familie og venner.



Konfirmation i Ørbæk Kirke d. 21. april 2013 kl. 10.15.

De, der skal konfirmeres, er:

Jonas Fladegård Konradsen
Victoria Lundager Lang Muhs
Laura Rønnov Maar Larsen
Maiken Due Nilsson
Regitze Kirstine Eiby Horsevad
Mikkel Salin
Caroline Lund Sørensen
Jens Jensen
Julie Romsøe Madsen
Claudia Martins
Emma Vangberg Nielsen
Jonas Faurholt Høegh
Emma Vibe Juncher



Konfirmation i Refsvindinge Kirke d. 26. april 2013 kl. 9.30 og kl. 11.00.

De, der skal konfirmeres, er:

Kl. 9.30

Mie Bitten Bendtsen
Lina Ohmeyer
Mathilde Sofie Strøger Kristensen
Alma Marie Johannsen
Kristyna Klint Knudsen
Theis Hoyer Hansen
Mikey Erik Petersen

Kl. 11.00

Emilie Flyvbjerg Pedersen
Mathilde Skov Mortensen
Cecilia Inge Møller Andersen
Caroline Nedergaard Andersen
Josephine Anna Jensen
Rikke Castberg
Jonas Gertsen
Cecilie Corneliussen

Arrangementer

Påskekoncert i Refsvindinge kirke

Langfredag d. 29. marts kl. 20.00

CoMa-kvartetten fremfører langfredag 2013 Joseph Haydns mesterværk: "Jesu Kristi syv ord på korset" i Refsvindinge Kirke. Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa, da han i 1786 fik en anmodning fra Spanien: Man ville gerne bestille et stykke musik, der kunne spilles til en oplæsning af Jesu syv ord på korset.



I en kirke i Cadiz havde man nemlig den tradition, at præsten læste de syv ord højt og efter hvert af dem gik til alteret og ledte en fællesbøn, mens der blev spillet musik.

Haydn, som var stærkt troende, fandt idéen god. Og den spanske opfordring fik ham til at skrive et af de mest originale værker fra hele den wienerklassiske periode. I sagens natur måtte værket have 7 satser, og allerede det var meget usædvanligt. Dertil supplerede Haydn med et dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder "Jordskælvet", fordi der som bekendt udbrød jordskælv, da Jesus udåndede på korset. Hver af satserne er skrevet over en skyggetekst. Dvs. at de syv ord ikke bare fungerer som inspiration, men at teksternes rytme er brugt i musikken. Man kan simpelt hen "synges med" på værket, hvis man følger den latinske tekst.

CoMa-kvartetten består af 4 musikere fra den store smeltedigel af musikere fra København og Malmø, der har gjort det til deres levevej at spille klassisk musik på originalinstrumenter, dvs. instrumenter der lyder og ligner de instrumenter, som komponisterne skrev deres musik for. Her bliver spillet med hestehår på fåretarme! Den krævende 1. violin-stemme bliver spillet af Fredrik From, der er koncertmester i flere internationalt kendte barokorkestre bl.a Concerto Copenhagen og Göteborg Barok. De øvrige musikere er Julia Dagerfelt (violin), Rastko Roknic (bratsch) og Kjeld Lybecker Steffensen (cello).





Salmestafet i Ørbæk kirke

Torsdag d. 11. april kl. 19.30

Salmestafetten når til Ørbæk kirke torsdag d. 11. april kl. 19.30. Stafetten er denne gang rakt videre til Johannes Rasmussen, Refsvindinge og Trine Jensen, Ørbæk, der via salmevalg og fortællinger vil føre os igennem et par udsøgte håndfulde af vores dejlige danske salmer. Efterfølgende serveres der kaffe i våbenhuset, og stafetten gives videre til næste salmestafet, der afholdes i Refsvindinge kirke til efteråret.

Aftensang med Seniorkoret

Tirsdag d. 30. april kl. 19.30 i Ørbæk Kirke

Kom til aftensang i Ørbæk kirke og syng foråret ind! Seniorkoret kommer og giver et par smagsprøver på, hvad de har arbejdet med gennem vinteren, og derudover vil vi benytte lejligheden og synge salmer - både kendte og nye. Efterfølgende fortsætter vi i Sognehuset med kaffe, mere sang og hygge.

Vel mødt til en festlig aften i forårets tegn!



Menigheds møde og sangaften

Torsdag d. 18. april kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus

Refsvindinge menighedsråd inviterer hele menigheden til menigheds møde i Refsvindinge Forsamlingshus. Der vil som i de foregående år dels være mulighed for at høre lidt om, hvad menighedsrådet foretager sig - og om dets planer for fremtiden, og dernæst vil vores nye kirkesanger Marika Nymann Thomsen i samarbejde med sin mand Steen Thomsen lede os i fællessang. Vi glæder os til en festlig og fornøjelig aften i forårets tegn. Alle er velkomne!

Børnegudstjeneste

i Refsvindinge Kirke

2. pinsedag, mandag d. 20. maj kl. 11.00

I år fejrer vi pinsen i børnehøjde, når vi 2. pinsedag inviterer børn og barnlige sjæle til børnegudstjeneste i Refsvindinge kirke. I skal høre historie, synge sange og lære hvad pinse er for noget, og efter gudstjenesten serverer vi sandwich, pølsehorn og saftevand i våbenhuset.



Så kom og vær med til en festlig
pinse-børnegudstjeneste

- vi glæder os til at se dig!



Tanker om tro, vækst og liv...

»Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Mattæusevangeliet 13,31-32



I går var hveden moden, dds nr. 717, Lisbeth Smedegaard Andersen 1994

1. I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil lærker kvadre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nu'ets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.

2. Vi tæller vore dage,
der hober sig til år,
og stædigt vokser stakken
af det, vi ikke når.
De store ord blir mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsigt aftenfred.

3. Derfor - på ugens morgen
må vi herhen igen,
hvor kirken åbner døren
som for en gammel ven.
Og ord får atter mening;
skønt vi har slidt dem ned,
kan de forundret synge
om håb og kærlighed.

4. Her døber vi de spæde,
vi knytter hjertebånd
og beder, at de døde
må leve i Guds hånd.
De lærte os om troen,
der - rakt fra slægt til slægt -
gir ordet hjertets visdom
og eftertankens vægt.

5. Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne blir lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.



Fra Refsvindinge Menighedsråd

”Kan det betale sig?”

Min lidt kryptiske overskrift er afledt af iagttagelser gjort inden for ganske få uger i et såkaldt økonomisk tidsskrift og en landsdækkende avis. Det økonomiske tidsskrift havde i mangel af virkelig gode råd, eller måske i erkendelse af tidligere ”gode råds” manglende effekt, kastet sig over kirkeskatten. Det er en simpel sag at beregne, hvad en person gennem et arbejdsliv kan spare op, hvis kirkeskatten erstattes af indskud på en pensionsordning. Så det er et råd, der giver afkast.

Avisen havde studeret de nye takster for forskellige ydelser, der tilbydes i Folkekirken. og det var ikke undgået den skarpe journalists opmærksomhed, at det var væsentligt dyrere for et ikke-medlem af folkekirken at blive begravet end for et medlem. Det gav ham derfor anledning til at beregne, hvor lang tid man skulle være udmeldt af Folkekirken, for at der var balance i regnskabet. Ak, ja.

Hvem er det så, der benytter sig af grundlovens § 68 og melder sig ud af den danske folkekirke? Bevæggrundene kan være mange. Ens gudsyndyrkelse trives måske bedre i et andet trossamfund. Nogen mener ikke, at der bør være så højt til loftet i folkekirken, at der på trods af budskabet om næstekærlighed også kan være plads til viselser af homoseksuelle. Troløshed kan også være en årsag, men jeg føler mig overbevist om, at økonomiske overvejelser er den væsentligste begrundelse - økonomiske overvejelser inspireret af nævnte

artikler, hvor der ikke er levnet så meget som en linjes spaltepåsætning på at fortælle, hvad man får for kirkeskatten.

Søndag efter søndag kan man mødes i kirken, hvor orglet bruser, og hvor der fra prædikestolen lyder forkyndelse, der giver stof til eftertanke, og hvor kirkens mure for en stund skærmer os fra den overflod af påvirkninger, som vi dagligt får fra aviser, radio, tv, og internet. En kirke som danner ramme og giver dybde i livets store begivenheder, hvor præsten er nærværende med gode råd og vejledning, hvad enten det er ved glædelige begivenheder som dåb, konfirmation og bryllup, eller når livet gør ondt, og der skal tages afsked med en af vores kære.

Babysalmesang, minikonfirmander og kristendomsundervisning for voksne tilbydes der også. År efter år afholdes traditionsrige arrangementer i forbindelse med f.eks. kyndelmisse, høst og Alle Helgen. Der indbydes til foredrag og koncerter.

Det giver mig anledning til at nævne, at menighedsrådene i Ørbæk og Refsvindinge langfredag d. 29. marts afholder en fælles koncert i Refsvindinge Kirke. Vi får besøg af CoMa-kvartetten, der opfører Joseph Haydns mesterværk ”Jesu Kristi syv ord på korset”. Kvartetten skal samme dag opføre værket i Ålborg, Århus og Odder, inden de på vej tilbage til København og Malmø stopper op i Refsvindinge.

Desuden bruges en stor del af kirkeskatten til vedligeholdelse af vore mange smukke kirker, så de også i



fremtiden kan knejse i landskabet og vidne om noget fast og stabilt i en foranderlig verden. Jo, sandelig får vi noget for pengene, og det kan betale sig.

Sidst men ikke mindst er jeg personlig stolt over som dansker at være medlem af den danske folkekirke, hvor min tro

trives og bidrager med en væsentlig del af min identitet. Og jeg er stolt af at være medlem af et menighedsråd, hvor vi alle vil arbejde for at bibringe menigheden glæde og gavn ved medlemskab af den danske folkekirke.

Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd



Nye ansigter i Refsvindinge Menighedsråd

Solvejg Bang, Kasserer

Mit navn er Solvejg Bang. Jeg bor på Longvej i Refsvindinge, hvor jeg som nygift flyttede til i maj 1974. Jeg har boet der siden, som nabo og med udsigt til kirken.

Optakten til at blive medlem af menighedsrådet startede med 4 år som suppleant for Birthe Henriksen, der ophørte ved valget i efteråret. Som suppleant deltog jeg i arbejdsprocessen, da vores præst Hanne Uhre Hansen blev ansat. Det var spændende, og det vakte min interesse for at få mere viden om kirkeligt arbejde. På den baggrund lod jeg mig opstille til valget. I menighedsrådet vil jeg arbejde for både at bevare nuværende aktiviteter og traditioner og samtidig medvirke til at bringe nye i spil.



Jane Pors Jensen, Sekretær

Mit navn er Jane Pors Jensen. Jeg er uddannet lærer og arbejder til dagligt med specialelever. Mit ene linjefag er religion. Jeg har boet i Refsvindinge siden 1991. Jeg er gift i Refsvindinge kirke, og begge vores sønner er døbt og konfirmeret her. Min mand har boet i Refsvindinge som barn.

Jeg vil gerne bevare vores smukke kirke. Det fællesskab og de arrangementer, kirken kan give, vil jeg gerne være med til at bevare og være en aktiv del af.

Siden sidst...

DØBTE I ØRBÆK KIRKE

Josephine Willadsen Salomonsen
Hovedgaden 20, Ørbæk
Freja Schou Larsen
Assensvej 28, Ørbæk
Alberte Wickstrøm Nørregaard
Nyborgvej 54, Refsvindinge
Jeppe Bülow Skøtt
Risinggårdsvej 1, Ørbæk
Freya Kathrine Toft Pilegaard
Ansgargade 5, Odense
Frederikke Bech Nielsen
Mejerivænget 87, Ørbæk

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE

Jonathan Holbæk Pedersen
Stenhavevej 28, Refsvindinge
Anton Rokkjær Svop
Ellingevej 22, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN

Jens Jørgen Niels Laursen
Kløvervej 3, Ørbæk
Helge Nielsen
Mejerivænget 38C, Ørbæk
Else Pedersen
Åvænget 1, Ørbæk
Poula Kirstine Sohnesen
Rosenvænget 15, Ørbæk
Inger Viig
Assensvej 2A, Ørbæk
Hans Jensen
Enebærvej 5B, Ørbæk
Conny Christiansen
Enebærvej 4A, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN

Hans Povl Rasmussen
Stationsvej 51, Ørbæk
Ingvar Milling Christensen
Nyborgvej 83, Ørbæk



Rosinen...

En taxichauffør og en præst stod ved porten til Himlen. De var ankommet samtidig, og Sankt Peter måtte vælge, hvem der skulle lukkes ind.

Efter en nogen tid valgte Sankt Peter så, at taxichaufføren skulle lukkes ind, og det forstod præsten ikke noget af.

- Jo, svarede Sankt Peter, for jeg har jo i lang tid fulgt jer, og hver gang du holdt gudstjeneste, faldt folk i søvn, men når taxichaufføren kørte, foldede kunderne altid hænderne og sagde: Åhhh GUD, Åhhh Gud!



Kontakt og adresser

ØRBÆK KIRKE

Formand for menighedsrådet
Hanne Engelbrecht Terndrup
Regissevej 4, 5871 Frørup
Tlf. 50 44 09 01
E-mail: Terndrup.frorup@privat.dk

Kirkevæрге
Merethe Simonsen
Ørbækklundevej 1, 5853 Ørbæk
Tlf. 40 45 83 30

REFSVINDINGE KIRKE

Formand for menighedsrådet
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 26
E-mail: abh@mail123.dk

Kirkevæрге
Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13



Sognehus & Kirkekøntor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Åbningstid for kirkekøntor:
Tirsday kl. 15.00 - 17.00.

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk

Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Faaborgvej 65, Odense SV
Tlf. 22 78 61 23

Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen
Engvej 6, Lundeberg
Tlf. 82 40 28 50

Kirketjener
Jan Jäger Bukh
Kokskovvej 30, Ringe
Tlf. 42 46 42 16

Graver
Tina Hedemann Jensen
Sentvedvej 19b, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: oerkirkegaarde@gmail.com

Kirkernes personale har fri om mandagen





	Ørbæk	Refsvindinge
Marts		
3.	3. s. i. fasten	9.00 Karin Larsen
10.	Midfaste	9.00
17.	Mariæ bebudelses dag	9.00 Karin Larsen
24.	Palmesøndag	9.00
28.	Skærtorsdag	10.15 Kirkekaffe
29.	Langfredag	9.00
31.	Påskedag	20.00 Påskekoncert
		10.15
April		
1.	Anden påskedag	10.15
7.	1. s. e. påske	10.15
14.	2. s. e. påske	9.00
21.	3. s. e. påske	10.15 Kirkekaffe
26.	Bededag	10.15 Konfirmation
28.	4. s. e. påske	9.30 & 11.00 Konfirmation
9.00 Karin Larsen		
Maj		
5.	5. s. e. påske	9.00
9.	Kristi himmelfartsdag	10.15 Kirkekaffe
12.	6. s. e. påske	11.30 Karin Larsen
19.	Pinsedag	9.00 Karin Larsen
20.	Anden pinsedag	9.00
26.	Trinitatis søndag	11.00 Børnegudstjeneste
10.15		
Juni		
2.	1. s. e. trinitatis	9.00 Karin Larsen
9.	2. s. e. trinitatis	10.15 Kirkekaffe
9.00		

ARRANGEMENTER:

Påskekoncert i Refsvindinge Kirke, langfredag d. 29. marts kl. 20.00

Salmestafet i Ørbæk kirke torsdag d. 11. april kl. 19.30

Menighedsmøde i Refsvindinge Forsamlingshus torsdag d. 18. april kl. 19.00

Aftensang med Seniorkoret i Ørbæk kirke tirsdag d. 30. april kl. 19.30

Børnegudstjeneste i Refsvindinge Kirke mandag d. 20. maj kl. 11.00